

Zondagsbrief

13 september 2020

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel



Voorganger: ds. Thomas Koelewijn
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Organist: Ineke Pieters

Collecteaankondiging tweede collecte Protestantse Kerk (JOP)

'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.' Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Ds. Koelewijn

Ds. Thomas Koelewijn is emerituspredikant van de Evangelische Kerk in Duitsland. Hij woont in Den Haag. Ds. Koelewijn heeft in het verleden pastorale bijstand verleend, o.a. in Voorburg en Loosduinen. Hij gaat regelmatig voor in Houthaghe.

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Fred Roos.

Bericht van de koster

Beste mensen,

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het warme onthaal in de Bosbeskapel. Het voelt alsof je bij familie thuis komt, ik kijk er naar uit om alle gemeenteleden te leren kennen.

Om meteen een goede start te maken wil ik gaan opruimen, dit kan alleen als ik weet wat ik niet mag weggooien.

Mijn verzoek aan iedereen die spulletjes in welke ruimte dan ook heeft staan om mij dat te laten weten.

Stuur een e-mail naar verhuur@bosbeskapel.nl met welke spullen je waar hebt liggen en desnoods maken we even een afspraak om alles goed te markeren.

Op alle spullen/kasten komt een gekleurde sticker met de naam van de commissie of persoon. Ik zeg er even bij dat dit bij alle spullen moet gebeuren ook de kerststal, kerstboom en alle "vanzelfsprekende dingen". Begin volgend jaar wordt alles zonder sticker weggegooid en/of aan de kringloop geschonken! Er is dus nog tot het eind van het jaar de tijd om je spullen aan te melden. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Daniël

Bedankt *hieronder een berichtje van Renée Pleijsier*

Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt voor de overstelpende hoeveelheid kaarten, brieven, bloemen, telefoontjes, enz., die ik van jullie mocht ontvangen. Het is overweldigend en doet heel erg goed. Het is te veel om jullie allemaal persoonlijk te bedanken. Enkele weken geleden is besloten dat een tweede operatie, omdat het herstel te langzaam gaat, toch noodzakelijk is. Hopelijk kan ik daarna weer beter lopen. Eén en ander zal begin september plaatsvinden. De verwachting is dat het einde van het jaar een gunstiger beeld zal geven. Nogmaals heel erg bedankt, hartelijke groeten en tot ziens.
Renée

Films die je raken: 'La Famille Bélier'

Op maandag 21 september in de Bosbeskapel weer een film in de serie 'Films die je raken', en wel: 'La Famille Bélier'. De zestienjarige Paula is tolk voor haar doofstomme ouders en broer. Haar muzikleraar ontdekt haar muzikale gaven en moedigt haar aan om te gaan zingen. Paula besluit mee te doen

aan een zangwedstrijd in Parijs, maar dat betekent wel dat ze haar familie in de steek moet laten.

Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Duur van de film :105 minuten. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u om uw jas niet in de garderobe op te hangen, maar mee te nemen in de kerkzaal. Er zullen voor en na de voorstelling geen consumpties geschonken worden. Neemt u zondig zelf drinken mee. Er is helaas geen gelegenheid om na de voorstelling over de film na te praten, maar wordt u verzocht direct de kapel te verlaten. Informatie: Jenneke Reitsma Tel. 070-3258563

Feestelijke Kliederkerk!

Op de volgende Kliederkerk, op 23 september aanstaande vanaf 15.30 uur in de Abdijkerk, vieren we samen de bruiloft in Kana! Zo maak je zelf een bruidscake met meerdere lagen, mooie slingers, uitnodigingen voor je eigen feestje en een prachtig bruidsboekje met de mooiste bloemen. En we gaan een geweldige dans instuderen waar jong en oud aan mee kan doen. Een gezellig feestje met veel plezier, een goed verhaal en lekker eten om af te sluiten. Natuurlijk houden we rekening met de RIVM-regels. Ben je erbij? Gezinnen, maar ook volwassenen (zonder kinderen) zijn van harte welkom! Aanmelden kan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Beursplein

A.s. woensdag 16 september starten we weer in alle behoedzaamheid met Beursplein. Bezoekers wordt gevraagd om tussen tien uur en twintig over tien binnen te komen. Uiteraard mag u geen verschijnselen van corona hebben. U neemt uw jas mee naar de plek waar u zit, op anderhalve meter afstand. De vrijwilligers zullen u begeleiden. Om half elf maken we eerst met elkaar afspraken over de gang van zaken. Daarna houdt Martin Koster een presentatie over zon en maan. Rond half twaalf breken we weer op, een half uur eerder ivm alle maatregelen. Hartelijk welkom!

Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met

Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786,
email: contact@bosbeskapel.nl, www.bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid predikant

Martin Koster. Tel. 070-4065871, (direct bereikbaar op ma, wo, vr. 8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het antwoordapparaat),
email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid pastoraal werker

Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Tel. 06-41836659,
email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl

U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per e-mail ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar: zondagsbrief@bosbeskapel.nl

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar: kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl