

Zondagsbrief

29 november 2020

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel



Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling: Johan Bovenlander
Diakenen: Gert-Jan de Raad en Kjell Wagner
Lector: Els Brooshoofd
Organist: Ineke Pieters
Dwarsfluitist: Berdine van Bommel

Liturgische bloemschikking op de 1^{ste} advent.

Op 1e Advent staan we stil bij de ouders van het kerstkind: Jozef en Mirjam/Maria. Jozef verwijst naar zijn naamgenoot in Genesis: de slaaf die onderkoning werd en leven en overvloed gunt aan iedereen, zowel Egypte als aan Israël. Maria/Mirjam verwijst naar haar naamgenoot in Exodus: omwille van het leven staat ze haar broertje af aan de tegenstander. Ouders met deze betekenisvolle namen staan om het nieuwgeboren kind heen. Hoe kunnen wij vandaag Jozef en Maria/Mirjam zijn die het nieuwgeboren kind ter wereld brengen.

Uitleg liturgische bloemschikking:

Op deze eerste advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. Tegen de stronk staat een **vijgentak**, waar aan de nieuwe vruchten al zichtbaar zijn, die een belofte inhoudt van geloof, hoop en liefde, een belofte van bloei. Een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

In de liturgische bloemschikking willen we ook bij boven genoemde namen stil staan, doormiddel van een **attribuut**, dat deze keer symbool staat voor **Jozef**, nl. **de staf**, gesymboliseerd door een **bandwilg**.

Zie, kijk, hoe in het geloof,
de hoop vanuit liefde groeit,
in een wereld waarin zoveel donker is.

Goede God,
Wakker ons verlangen aan
Om de tekens te verstaan
Die vertellen over Uw toekomst.

Berichten van/voor de gemeente

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw An Pieterse - Rog

Collecteaankondiging 1^e collecte: Diaconale collecte Den Haag Zuidwest: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Duizenden bange kinderen wachten in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We kunnen hen helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen ze op een betere plek te krijgen. Ook zal moeten worden geïnvesteerd in de landen van herkomst van deze kinderen voor een betere toekomst.

Waarom een collecte?

De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingen- kinderen. We geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Daarom wordt in de week van 29 november een landelijke actie opgestart waarin huis aan huis zal worden gecollecteerd. Om deze actie ook vanuit de kerk te ondersteunen collecteren wij op 29 november al voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Verdubbeling!

Wij, de diakenen van Den Haag Zuidwest willen dat deze collecte een mooi bedrag oplevert voor de vluchtelingenkinderen. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan en zeggen toe de opbrengst van deze collecte te verdubbelen voordat de opbrengst aan de diaconie Den Haag wordt overdragen. Omdat ook de Diaconie Den Haag heeft toegezegd de opbrengst te zullen verdubbelen betekent dit dat:
1 euro door u in de collecte gegeven is
4 euro voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland!!!

Advent-Kerstproject

Vandaag begint de Adventtijd. Voor in de kerk staat een kleine schatkamer, getooid met een bloemschikking en met doeken in de kleuren rood en blauw. Deze kleuren verwijzen naar Jozef en Maria/Mirjam en ze staan voor liefde en trouw. De Schatkamer vult zich geleidelijk met wat wij als gemeenteleden zouden willen geven aan het nieuwgeboren kind. Daarom willen we bij dezen iedereen, groot en klein, opwekken om iets te maken of te schrijven en dit naar de schatkamer te (laten) brengen. De vraag bij de geschenken is: wat heeft het nieuwgeboren kind nodig om te leven; vertaald naar ons toe: wat heeft ieder mens, wat heeft onze samenleving nodig opdat zij zich kan vernieuwen.

U kunt uw geschenk in of bij de mand zetten die op de tafel staat in de hal bij binnenkomst. Als u niet zelf naar de Bosbeskapel zult komen, dan kunt u Gees Wagner bellen (06 24925851). Zij zorgt dan dat uw geschenk wordt opgehaald en in de schatkamer terecht komt. In de kerkdienst kijken we wat aangedragen wordt en is er misschien wel iemand aanwezig die iets wil zeggen over het eigen geschenk (hoeft niet, mag).

Beursplein *Wondere wereld van het woordenboek & achtergrond van kerst-attributen en versieringen*

A.s. woensdag woensdag 2 december houdt André Stek een presentatie over woordenboeken. Zelf is hij een fanatiek verzamelaar. Hij zal ons laten zien op hoeveel terreinen er woordenboeken bestaan en welke – soms smakelijke – onderwerpen ze behandelen. Een bijzonder inkijkje in de wondere wereld van het woordenboek. Hij gaat ons verrassen door een schijnbaar saai onderwerp tot leven te brengen. Een week later, woensdag 9 december, neemt Marianne van Schravendijk ons mee in de bijzondere wereld van advent- en kerstattributen en -versieringen. Beursplein - elke woensdag een presentatie of miniworkshop, en verder gelegenheid tot ontmoeting, aanbod en vraag, van 10 tot 11.30 uur aan Bosbesstraat 5.

Voor informatie over onze gemeente: Marga van Arendonk-Ardon.

Tel.: 06-54280786, e-mail: contact@bosbeskapel.nl

www.bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid predikant

Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, vr. 8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het antwoordapparaat), email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid pastoraal werker

Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Tel. 06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl

Verhuur zaalruimte Bosbeskapel

Maandag tot en met vrijdag: inlichtingen bij Daniël van der Velde.
Zaterdag en zondag: contactpersoon Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl

U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar zondagsbrief@bosbeskapel.nl

Kopij voor de Zondagsbrief *graag vóór dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar* kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl