

Meditatief Moment Bosbeskapel, 6 april 2021 Josien Veldboom

“Een christen is een opgewekt mens”

Wij mochten Pasen vieren, het feest van de opstanding, van het nieuwe begin dat God heeft gemaakt. Een reden om dankbaar en blij te zijn.

Ook voor de tien discipelen die angstig en somber bij elkaar zaten veranderde verdriet in blijdschap toen de Heer in hun midden kwam. Maar Thomas was er niet bij en kon niet delen in de vreugde.

Zijn ongelof is geen gebrek aan geloof in Jezus. Hij hield zo veel van Jezus dat hij zelfs bereid was met Jezus te sterven. En waar hij bang voor was is ook gebeurd.

Het verhaal van Jezus was over en uit volgens Thomas.

Hij kan de andere discipelen niet geloven, voor hem is geloven zelf meemaken, zien en aanraken wil hij.

Maar als hij er dan een week later wel bij is, hoeft hij niet eens Jezus aan te raken, hij ziet en belijdt: “Mijn Heer en mijn God!”.

De “ongelovige” Thomas blijkt een gelovige te zijn. En wij dan? Na 2000 jaar? Wij kunnen hem niet zien maar...

Wij worden door Jezus zalig gesproken: “niet zien en toch geloven”.

Niet zien en toch...hem ontmoeten in zijn woord.

Soms is dat moeilijk, zeker in deze tijd, nu we elkaar ook niet kunnen ontmoeten in de kerk.

Maar laten we ondanks beperkingen als volgelingen van Jezus “opgewekte mensen” mogen zijn.

Laten wij in het licht van Pasen het loflied mogen zingen, nu en alle dagen van ons leven.

Gebed

We weten niet wat er gebeurd is,
maar we zien tekens van nieuw leven:
morgenlicht, een leeg graf
fris groen, rotsen die zon doorlaten.
Dank u daarvoor!

We weten niet hoe het gebeurd is,
maar we horen woorden vol toekomst:
dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood,
dat het licht van Jezus
net gedoofd is, maar volop schijnt.
Dank u daarvoor!

We weten niet hoe het gebeurt,
maar vreugde begint zich in ons te roeren,
hoop dat het waar is:
ook de liefde in ons kan opstaan
en gewekt worden uit wat doods is-

en dan leven,
als nieuw, in morgenlicht.
Dank u daarvoor!

Amen