

Den Haag, 1 juli 2020

Beste gemeenteleden,

In de maanden juli en augustus mogen er kerkdiensten gehouden worden mits er geen samenzang zal zijn en we de 1,5 meter afstand in acht nemen. In de kerkzaal staan zodoende 36 'eilandjes' van twee stoelen zodat er maximaal plaats is voor 36 (als ieder alleen komt) tot 72 (als ieder met een huisgenoot of naaste komt) aanwezig. Om dit in goede banen te leiden, dient ieder zich op te geven voor de kerkdiensten. Dit betekent dat de kerkdiensten nog altijd een besloten karakter zullen hebben. De uitzending van de kerkdiensten via internet www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl behoudt daarom alle aandacht en zorg.

Vanwege het uitzending-klaarmaken van de kerkdiensten ten behoeve van de thuisluisteraars worden de kerkdiensten nog steeds gehouden op zaterdagmiddag. Deze kerkdiensten kunnen op zondagmorgen teruggeluisterd worden met 'ingemonteerde' zang. Streven is dat de diensten ongeveer veertig minuten zullen duren. Hoe het vanaf september zal zijn, valt nu nog niet te overzien.

In juli en augustus kerken we op zaterdagmiddag om en om in de Bosbeskapel en in de Shalomkerk:

4 juli	Bosbeskapel 16.30 uur	ds M. Koster
11 juli	Shalomkerk 14.00 uur	ds N.L. van Dorp
18 juli	Bosbeskapel 16.30 uur	ds M. Koster
25 juli	Shalomkerk 14.00 uur	ds M. Zebregs
1 augustus	Bosbeskapel 16.30 uur	ds N. den Bok
8 augustus	Shalomkerk 14.00 uur	ds M.C. Aten
15 augustus	Bosbeskapel 16.30 uur	ds J. Korf
22 augustus	Shalomkerk 14.00 uur	mw H. van der Stelt
29 augustus	Bosbeskapel 16.30 uur	ds M. Koster

U kunt zich voor deze kerkdiensten opgeven bij:

- Marga van Arendonk (Bosbeskapel) 06-54280786 contact@bosbeskapel.nl uiterlijk vrijdagavond, of bij:
- Guus van der Horst (Shalomkerk) 070-3292511 g.vanderhorst@hotmail.nl uiterlijk woensdagavond.

NB: Wanneer u van plan bent om diensten te bezoeken, willen we u vragen om achterkant van deze brief nauwkeurig te lezen.

Hartelijke groet namens de locatiecommissie van de Bosbeskapel



Marga van Arendonk – Ardon (vz)

Het RIVM adviseert mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen van 70 jaar of ouder om zeer behoedzaam te zijn en zoveel mogelijk risico van besmetting te voorkomen. Ook willen we u dringend verzoeken om niet naar de kerkdienst te komen wanneer u of één van uw huisgenoten verschijnselen van besmetting heeft (of pas heeft gehad). En, te allen tijde dient u de 1,5 meter afstand maatregel te respecteren.

Wanneer u de kerkdienst op zaterdagmiddag in de Bosbeskapel komt bezoeken, dan kunt u vanaf 16.00 uur plaats nemen in de kerkzaal. De eerste ambtsdrager van dienst heet u welkom bij de deur en vraagt (dat zijn we verplicht) of u vrij bent van verschijnselen die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.

Er is **voorlopig nog geen samenzang** in de kerkdiensten. Er zijn bij het RIVM onderzoeken gaande naar de eventuele extra risico's van besmettingskans bij zang.

Na afloop van de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.

Hieronder nog enkele belangrijke richtlijnen:

- Volg de aanwijzingen op van de ouderling en diaken van dienst;
- Houd te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht; schud geen handen, hoest of nies in binnenkant van de elleboog;
- Maak geen gebruik van de garderobe; neem uw jas mee naar de kerkzaal en leg die neer op de stoelen aan de zijkant, of op de vrije stoel wanneer men alleen gebruik maakt van een plek met twee stoelen;
- Vermijd als het kan WC-bezoek; wie wel naar het toilet in de kerk is geweest, meldt dat bij de dienstdoende koster;
- In de kerkzaal kan vanaf 16.00 uur plaatsgenomen worden; omdat we elkaar zo weinig kunnen spreken is er tot aan het moment dat de organist gaat spelen mogelijkheid om van elkaar te horen;
- Verlaat aan het einde van de dienst op aanwijzing van de ambtsdragers de kerkzaal via de trap rechts van de lift (aan de tuinkant), het eerst de achterste rijen;
- Blijf niet staan praten met elkaar in de hal of op de stoep van de kerk maar zoek meer ruimte links en rechts van de stoep of op het trottoir; houd telkens de 1,5 meter in acht.

We hopen dat er begrip is voor alle behoedzaamheid die we treffen rondom het weer mogen starten van de kerkdiensten.