

Activiteitenkrant

gesprek, lezing, meditatie, leerhuis, studiedag, katechese, film, concert, kunst
in het seizoen 2016-2017

Protestantse Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest

Het gelaat van de barmhartigheid

Tegen de hardheid en onverschilligheid die in toenemende mate onze samenleving kenmerkt, stelde paus Franciscus eind vorig jaar de barmhartigheid. Dit misschien wat ouderwetse begrip staat allereerst voor een je laten raken door een medemens in nood om je vervolgens voor diegene in te zetten. Iemand die dat in heel zijn leven heeft gedemonstreerd, was Jezus van Nazareth. Hij is het gelaat van de barmhartigheid. Dit diaconaal-bijbelse begrip barmhartigheid staat dit seizoen centraal. We beginnen ermee op de eerste TOV-zondag 18 september 2016, de officiële start van het seizoen. Op de tweede TOV-zondag (= Thema, Ontmoeting, Verdieping) 19 februari 2017 krijgen de zeven werken van barmhartigheid speciale aandacht. Dat het een betrokken diaconaal seizoen moge worden. In de rest van deze krant vindt u ook andere activiteiten. Er zit vast wel iets van uw gading bij. Wij nodigen u gaarne uit om aan een of meer activiteiten deel te nemen!

Leerhuis over barmhartigheid

In het tweede deel van het seizoen staat in het leerhuis het thema van de barmhartigheid centraal. We richten ons vooral op het Nieuwe Testament, in het bijzonder op de vier evangeliën. De evangelisten gebruiken voor dit thema niet alleen verschillende woorden, maar verschillen ook onderling in gebruik. Dat levert vaak verrassende dingen op.

Data en tijd: dinsdagmorgen 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart 2017 van 10.00-12.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: dr. Nico Riemersma, tel. 325 15 99, e-mail:

n.riemersma@planet.nl

Lezingen over gastvrijheid

Hoofdbrekens kost het ons soms om onze houding tot vluchtelingen te bepalen. Op twee donderdagmiddagen in november spreken we in de Abdijkerk over deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken.

Op donderdag 17 november van 14.30-16.30 uur brengt Connie van den Broek beelden en verhalen mee vanuit zijn werk. Hij is al jaren werkzaam met vluchtelingen in Plexat voor de stichting ROS: Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Plexat is een noodopvang met plaats voor twaalf personen, waar mensen zonder papieren voor kortere of langere tijd

worden opgevangen. Op donderdag 24 november van 14.30–16.30 uur neemt ds. Wietske Verkuyl u in vogelvlucht mee door het Oude en Nieuwe Testament, met de gastvrijheid als zoekvraag.

Oecumenisch leerhuis 'De werken van barmhartigheid'

Het oecumenisch leerhuis staat dit jaar in het kader van het jaarthema: De werken van barmhartigheid.



We beginnen maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur met een vesper in het kader van de week van gebed voor de eenheid onder de christenen.

De eerste avond – inleider: dr. Nico Riemersma – gaat over de wijze waarop in de Bijbel over barmhartigheid wordt gesproken.

De diaconaal werker van Zuidwest, ds. Kees Buist, verzorgt een avond vanuit het diaconaal perspectief, wellicht met iemand van de r.k. diaconale organisatie Caritas.

De r.k. diaken Jos van Adrichem bespreekt de

visie van paus Franciscus op barmhartigheid.

Op de vierde avond laat Petra Oudshoorn zien op welke wijze de zeven werken van barmhartigheid in de kunst zijn verbeeld.

Data en tijd: maandagavond 6, 20 februari en 6 maart 2017 van 20.00–22.00 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: Oecumenische Werkgroep Zuidwest.

Activiteiten voor de jeugd

Bijbel-op-schoot

Voor gezinnen met jonge kinderen (0-12 jaar)

Zoals kinderen van nature onderzoekswetenschappers en biologen zijn, kunstenaars, muzikanten en toneelschrijvers, zo zijn kinderen ook van nature spirituele schepselen op zoek naar existentiële openheid én grenzen in het leven. Aan volwassenen de taak om hen op hun ontdekkingsstochten te begeleiden.



Tijdens de Bijbel-op-schoot bijeenkomsten hopen wij gezinnen in deze taak te kunnen ondersteunen en willen we bovenal een plek van ontmoeting bieden voor de kinderen en tussen de ouders onderling.

Data en thema's: zondag 11 september 2016: barmhartigheid en geloofsofvoeding.

zondag 30 oktober: (Aller)heiligen: verhalen horen en maken

zondag 5 februari 2017: werelddiaconaatsondag en barmhartigheid doen.

zondag 2 april: barmhartigheid en de zorg voor de schepping.

zondag 25 juni: afsluiting van het seizoen.

Tijd: 12.30–14.15 uur; we beginnen met een verzorgde lunch.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Van te voren aanmelden in verband met de lunch en de organisatie van het programma:

e-mail: jonge.gezinnen.ak@gmail.com.

Leiding in 2016: ds. Wietske Verkuyl, tel. 06-382 67 000,

e-mail: w.verkuyl@xs4all.nl.

Leiding in 2017: ds. Nicolle Pronk, tel. 06-175 16 451,

e-mail: nicollepronk@outlook.com.

Gezinsretraites

Voorlopige data: zondag 11 december 2016: Adventsretraite; zondag 12 maart 2017: Veertigdagentijdretraite; maandag 5 juni: Pinksterretraite.

Meld je aan voor de e-maillijst en ontvang op tijd de informatie: jonge.gezinnen.ak@gmail.com.

KIDS

Geloofsondericht voor kinderen van 7-11 jaar

De onderdelen van deze Kids-reeks zijn elkaar leren kennen door te vertellen, te luisteren en door spel; een bijbels verhaal met aansluitend gesprek; individuele en gezamenlijke kunstprojecten.

In het najaar gaan we naar buiten om ons te verwonderen over de schoonheid van de schepping.

Data en tijd in het najaar: donderdagmiddag 27 oktober, 3 en 10 november (Sint Maarten en het thema barmhartigheid) van 16.00–17.00 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: ds. Wietske Verkuyl, tel. 06-382 67 000,

e-mail: w.verkuyl@xs4all.nl.

Kids staat in het voorjaar in het teken van de veertigdagentijd. We luisteren drie keer naar het verhaal 'De gezichten van Christus', een veertigdagentijd-verhaal volgens de Godly Play vertelmethod, d.i. een combinatie van verhaal en spel. Het thema is het leven van Jezus: van geboorte tot opstanding.

Data en tijd in het voorjaar: donderdagmiddag 16, 23 en 30 maart 2017 van 16.00–17.00 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: ds. Nicolle Pronk, tel. 06-175 16 451,

e-mail: nicollepronk@outlook.com.

M25

Voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar

Ben je op zoek naar net dat beetje meer in je leven, wij organiseren toffe events waarbij je andere jongeren ontmoet en samen op pad gaat om bijzondere dingen

mee te maken. Zo zijn er ontmoetingen tussen jongeren van verschillende religies, de nacht zonder dak, en zijn er activiteiten waarbij we naar het bejaardenhuis, het ziekenhuis of de gevangenis gaan: om andere mensen in Den Haag te helpen of gewoon om van elkaar te leren. Laat je verrassen!



Wil jij ook meedoen met dit soort leuke en zinnige activiteiten, je bent van harte welkom om een keertje mee te doen. Neem contact op met Robin de Jong, tel. 318 16 16, e-mail: rdejong@stekdenhaag.nl of Marleen Wagner, e-mail: marleenwagner@gmail.com en houd deze sites in de gaten: www.stekjong.nl/stekjong-tieners; www.facebook.com/groups/m25denhaag

Jongerengespreksgroep

Voor jongeren van 20-30 jaar

We praten drie maandagavonden in het najaar door over traditionele en nieuwere visies op God aan de hand van een paper door de inleider gemaakt. Er is de mogelijkheid om de gespreksgroep het jaar daarop voort te zetten met een ander thema: traditionele en nieuwere visie op Jezus.

Data en tijd: maandagavond 17 oktober, 14 november, 12 december 2016 van 20.00–22.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. Nico Riemersma, tel. 325 15 99,

e-mail: n.riemersma@planet.nl.

De Bijbel, zijn verhalen en taal

Studiekring 'Aan de dode een wonder gedaan'

In het najaar staat in een ochtend- en een avondkring het proefschrift van Nico Riemersma centraal: *Aan de dode een wonder gedaan. Een exegetisch-hermeneutische studie naar de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 in relatie tot 1 Koningen 17,17-24 en Vita Apollonii IV,45*, Bergambacht 2016. Het boek is bij de auteur te verkrijgen voor € 20.

We schenken aandacht aan de omgang met wonderverhalen (1), aan de structuur van het Lucasevangelie (2), aan de dodenopwekking in Lucas 7,11-17 (3), aan de dodenopwekking in Vita Apollonii IV,45 (4), aan de dodenopwekking in 1 Koningen 17,17-24 (5) en we vergelijken de oudtestamentische dodenopwekking met de nieuwtestamentische (6).

Data en tijd: maandagavond 19 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 2016 van 20.00-22.00 uur.

Data en tijd: dinsdagmorgen 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november 2016 van 10.00-12.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: dr. Nico Riemersma, tel. 325 15 99, e-mail: n.riemersma@planet.nl



ALEF-cursus

Bijbels Hebreeuws voor beginners

De eerste uitdaging zal zijn om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal een-lettergreepwoorden. Wie weer eens wil ervaren hoe het is om een taal helemaal vanaf het begin te leren en tijd heeft om eens in de veertien dagen tussen half oktober en mei een les te volgen van vijf kwartier, kan zich aanmelden bij ondergetekende. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Er is ruimte voor inbreng van de cursisten. Die kunnen bijvoorbeeld zelf een geliefd vers of woord uit TeNaCh (d.i. de joodse aanduiding voor het Oude Testament) aanreiken wat we dan gaan lezen in de oorspronkelijke taal.

Data en tijd: dinsdagavond 18 oktober 2016, 1, 15 en 29 november, 13 december van 20.00-21.15 uur; de dinsdagen in 2017 worden in overleg met de deelnemers gepland.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, tel. 406 58 71, e-mail: m.koster@kpnplanet.nl.

Ballast of bagage

Bekende bijbelverhalen lezen en doorleven

Bijbelverhalen gaan soms al lang met je mee. Soms vormen ze obstakels. Soms vermoed je dat ze iets inspirerends te zeggen hebben, maar wat dan wel? We

beginnen met de twee scheppingsverhalen aan het begin van de Bijbel en met het verhaal van Jona in de vis. Verder kunnen de deelnemers hun verhaal inbrengen waar ze meer over willen horen. We gaan op ontdekking hoe de verhalen licht kunnen werpen op ieders eigen leven en hoe ze ons kunnen raken en veranderen.

Data: eens per maand in de periode oktober 2016-mei 2017 op een maandag-, dinsdag- of donderdagavond; we kiezen de avond die voor de meesten het beste uitkomt.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, tel. 406 58 71, e-mail: m.koster@kpnplanet.nl.

Kring 'Eten en lezen'

Bij een boterham overdenken we de teksten van de komende zondag. En dan is het altijd weer spannend wat we als predikanten van de Abdijkerk daar vervolgens op zondag mee doen! Let op: neem brood mee. We verzamelen alle broodjes op een schaal en eten daar samen van. Koffie en thee zijn van het huis.

Data en tijd: 12 september 2016, 10, 25, 31 oktober, 16, 21 november, 19 december, 9 januari 2017, 8, 13 februari, 6, 15 maart, 10 april, 15, 24 mei, 12 juni van 18.00-19.00 uur en een slotavond op een nog later te bepalen datum in juni.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding en info: ds. Wietske Verkuyl (maandag), tel. 06-38 267 000, e-mail: w.verkuyl@xs4all.nl; ds. Michiel Aten (dinsdag/woensdag), tel. 06-108 11 430, e-mail: m.c.aten@hotmail.com.

Nieuwe theologische inzichten

Onder deze naam bestaat sinds 1981 een theologische kring waarin aan de hand van samenvattingen theologische boeken worden besproken die op vaak verrassende manier een andere dan de voor ons vertrouwde kijk geven op wat de christelijke of ook soms joodse traditie ons biedt.

In het komend seizoen zetten we de bespreking voort van 'Deze wereld anders' waarin de theoloog Ton Veerkamp een politieke geschiedenis geeft van het Grote Verhaal, de geschiedenis van het jodendom en het christendom, van Tora en Bijbel. En daarbij als uitgangspunt hanteert dat we in de Tora te maken hebben met een politiek ontwerp vanuit het joodse volk voor een maatschappij van vrijheid en gelijkheid voor iedereen, kortom deze wereld anders.

Data en tijd: woensdagmiddag 21 september 2016, 19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari 2017, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei van 14.00-15.30 uur.

Plaats: Shalomkerk, Vrederustlaan 94.

Leiding en opgave: ds. Fokke Fennema, tel. 321 14 43, e-mail: f.b.fennema@planet.nl.



Kerk, spiritualiteit en geloof

Studiedag over 'Kerkvernieuwing'

Op de studiedag onder de titel 'De protestantse erfenis' keken we twee jaar geleden terug naar het verleden, dit jaar, en wel op zaterdag 12 november 2016 kijken we naar de toekomst. Het thema van de studiedag is 'Kerkvernieuwing'. Als predikantenteam zijn we daar door de kerkenraad toe uitgedaagd om in de verschillende taakgroepen met nieuwe initiatieven te komen.

's Morgens houdt ds. Wietske Verkuyl de eerste lezing, daarna is Nico van Splunter aan het woord om te vertellen over zijn ervaringen in Rotterdam-Spangen.

Na de lunch (12.30-13.30 uur) kan men kiezen uit drie workshops: een pioniersplek door ds. Michiel Aten, kerk en kunst door ds. David Schiethart, kerk en de planeet door ds. Martin Koster.

De studiedag eindigen we om 14.30 uur met een korte vesper.

Datum en tijd: zaterdag 12 november 2016 van 10.00–14.45 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Kosten: € 10 (voor lunch, koffie/thee, papers)

Opgave vóór zondag 6 november: dr. Nico Riemersma, tel. 325 15 99, e-mail: n.riemersma@planet.nl.

Kring 'Spirituele oefening'

In deze groep gaan we met elkaar in gesprek over eigen ervaringen met gevoelens als bijvoorbeeld leegte, troost, loslaten, berouw, verlangen. Daarna mediteren we in aandachtige stilte. Samen stil zijn – door het te doen ervaren we de meerwaarde daarvan. Noem het maar *mindfulness* in de kerk: een toestand van actieve, open aandacht voor wat ons bezig houdt in het hier en nu. We beleven deze combinatie van gesprek en meditatie als een oefening in spiritualiteit.

Christelijke spiritualiteit heeft zeker ook te maken met hoe we ons gewone dagelijkse leven leiden. Dat spiritualiteit in dit verband vaag of zweverig is, is echt een misverstand. Het gaat bij deze soort spiritualiteit eigenlijk vooral over de innerlijke dimensie van ons godsdienstig leven en hoe die samenhangt met ons alledaagse bestaan, vroeger en nu.

Data en tijd: tweemaal per maand op dinsdagochtend, te beginnen op dinsdag 4 oktober 2016, van 10.00–11.30 uur.

Plaats: Shalomkerk, Vrederustlaan 96.

Leiding: afwisselend Ineke Ras, Ypie Veer en Wim van der Weij.

Opgave: Ineke Ras, tel. 367 41 27, e-mail: inekeras@ziggo.nl.

Een goed gesprek

Gespreksavonden 40plusmin

Een grote groep kerkleden bevindt zich in de leeftijd zo tussen de 35 en 55 jaar. Veelal een druk bezette levensfase: maatschappelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden al of niet op de arbeidsmarkt, vaak opgroeiende kinderen, huis en huishouden, een

eigen bedrijf, zorg omtrent familieleden, één of enkele hobby's, een kerkelijke taak op het terrein van b.v. beheer, diaconaat of pastoraat, etc.

Rond thema's uit ons dagelijks leven en geloofsleven is het de moeite waard om elkaar tussen de bedrijvigheid door te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.

Data: vijf à zes avonden per seizoen.

Plaats: om beurten bij deelnemers thuis (die dit hebben aangegeven) of in de Bosbeskapel.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, tel. 406 58 71, e-mail: m.koster@kpnplanet.nl.

Vrouwengespreksgroep 'Op Dreef'

Op elke bijeenkomst behandelen twee deelneemsters een bijbels of actueel onderwerp. Na de pauze is er tijd voor vrije inbreng. De vereniging bestaat langer dan vijftig jaar en telt momenteel veertien leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Data en tijd: iedere eerste woensdag van de maand van oktober 2016-mei 2017 van 19.45–22.00 uur.

Plaats: Shalomkerk, Vrederustlaan 96.

Contactpersoon: Henny de Raad-Zandbergen, tel. 367 45 53.

Kerkcafé

Een actueel onderwerp, een goed gesprek, elkaar ontmoeten en gezelligheid is de basis van het Kerkcafé.

Na een korte inleiding over een actueel onderwerp is er gelegenheid vragen te stellen en gaan we met elkaar in gesprek. De eerste keer, vrijdag 7 oktober, spreekt Nico Riemersma over omgaan met wonderverhalen n.a.v. zijn proefschrift 'Aan de dode een wonder gedaan'.

Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje nog een gezellig samenzijn. De onderwerpen worden tijdig in de zondagsbrieven en in *Samenklank* bekend gemaakt.

Data en tijd: vrijdagavond 7 oktober 2016, 4 november, 3 februari 2017, 3 maart, 7 april om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: Hans Timmerman, tel. 366 85 18, e-mail: timmerman119@zonnet.nl.

Gesprekkring 'Open Deur'

Een laagdrempelige gespreksgroep aan de hand van teksten uit *Open Deur*, een lichtvoetig tijdschrift dat zich goed leent voor lichte en voor meer diepgaande gesprekken. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers.

Data en tijd: dinsdag 6 september 2016, 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari 2017, 7 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei, 6 juni, van 14.00–16.00 uur.

Plaats: Shalomkerk (zaal 1), Vrederustlaan 96.

Leiding en opgave: ds. David Schiethart, tel. 06–535 87 129, e-mail: schiethart@planet.nl.

Lezing 'Contemplatie, meditatie en devotie in Flevoland'

Ons land kent een wereldberoemde collectie landschapskunstwerken. De meeste daarvan bevinden zich in de Flevopolder, enkele daarbuiten. Eén ligt vlak in de buurt, het *Hemels Gewelf* in Kijkduin. Al deze kunstwerken nodigen op hun eigen manier de bezoeker uit tot een vorm van bezinning.

Ook Amerika kent een traditie in *landscape art*, grote kunstwerken die soms op plaatsen liggen waar je nauwelijks bij kunt komen. Wat al deze kunstwerken echter gemeen hebben is hun spirituele kracht en uitstraling. Aan de hand van foto's van deze kunstwerken neem ik u mee langs een boeiende collectie moderne 'religieuze' kunst.

Datum en tijd: dinsdagmiddag 27 september 2016 om 15.00 uur.

Plaats: Shalomkerk, Vrederustlaan 96.

Leiding en opgave: ds. David Schiethart, tel. 06-535 87 129, e-mail: schiethart@planet.nl.

Kring 'Het leven is niet volmaakt. Wij zijn niet perfect'

Deze serie is dezelfde als die in het vorige seizoen. Zij wordt op verzoek herhaald, nu op donderdagmiddag.

Ons leven dient kwaliteit te hebben. Het is pas acceptabel als het aan ons ideaal beantwoordt. Ook aan onszelf stellen wij hoge eisen. We streven ernaar onszelf te verbeteren of zelfs te perfectioneren. En in onze maatschappij is het basisprincipe dat ieder krijgt wat hij/zij verdient.

Maar wat als ons leven niet aan onze verwachtingen voldoet, als wij onvoldoende scoren of als we geteisterd worden door tegenslag? Zetten we dan in op nog meer perfectionisme? Proberen we alles onder controle te krijgen? Zoeken we een schuldige en nemen we maatregelen om onheil in de toekomst te voorkomen? En als ons leven geen kwaliteit meer heeft, stappen we er dan uit of erkennen we dat het leven een tragische kant heeft en dat we het niet altijd naar onze hand kunnen zetten? Hoe weerbaar zijn wij in onze omgang met het lijden? En zou het christelijke begrip zonde ons iets positiefs kunnen leren? En een lesje Paulus helpt ons misschien verder.

Data en tijd: donderdagmiddag 29 september 2016, 13 en 27 oktober en 10 november van 14.00-16.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. Jan Eikelboom, tel. 325 78 11, e-mail: j.c.eikelboom@zonnet.nl.

Geloven: een onmogelijke mogelijkheid

Een kennismaking met Sören Kierkegaard

Was het vroeger gemakkelijker om te geloven dan tegenwoordig? Je zou het wel denken. Hadden degenen die Jezus tijdens zijn leven hebben meegemaakt, geen voorsprong op ons? Volgens Kierkegaard is dat een misverstand. Ook de discipelen stuitten op de ergernis die Jezus opriep. Dat God zich openbaart in een mens, niet in een ideale mens, maar in een slaaf, die ter dood wordt veroordeeld, dat was net zo'n grote aanvechting als nu. Dat is een paradox, dat kan gewoon niet waar zijn. Een theoloog in de eerste eeuwen schreef al: 'Ik geloof omdat het absurd is.' Kierkegaard schrijft indringend over het bijbelverhaal dat misschien wel het moeilijkste is, over

Abraham die van God de opdracht krijgt zijn zoon te offeren. Na eeuwen weten we nog geen raad met dit verhaal. Ons geloof loopt er op stuk. We ervaren een ondraaglijke spanning, maar juist zo worden we tot vertrouwen en overgave geprovoceerd. We lezen fragmenten uit het werk van de 19^{de}-eeuwse filosoof



Kierkegaard, een hartstochtelijk denker die ons niet met rust laat. En dan zal blijken dat het om onszelf gaat.

Data en tijd: dinsdagavond 10 en 24 januari 2017, 7 en 21 februari van 20.00-22.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. Jan Eikelboom, tel. 325 78 11, e-mail: j.c.eikelboom@zonnet.nl.

Meditatiegroep

Meditatie is universeel. In alle grote spirituele tradities is er de ervaring dat de menselijke geest zich in diepe stilte bewust kan worden van zijn bron. Vanuit deze bron zijn we verbonden met allen en alles op aarde en kunnen we, ieder moment opnieuw, leven vanuit liefde, mededogen, openheid en vertrouwen. Jezus leefde ons dit voor.

Onze meditatiegroep mediteert twee keer in de maand op woensdagavond. U bent van harte welkom, en kunt gewoon eens langskomen om te proeven of dit iets voor u is! Ervaring is geen vereiste.

Data en tijd en plaats: elke eerste en derde woensdagavond van de maand, te beginnen op woensdag 7 september 2016 om 19.30 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding en opgave: Johannes Borger, e-mail: johannes.borger@hotmail.com.

Studiekring 'Geest & Materie'

Een theoloog, een natuurkundige en een medicus zullen ieder op een avond hun licht laten schijnen op de relatie tussen geest en materie. Over die relatie is veel te doen. Lange tijd is het debat hierover gedomineerd door de zgn. reductionisten. Wetenschappers als Swaab die menen dat bewustzijn en geest louter het product zijn van de hersenen. Buiten ons lichaam zou er volgens hen niets bestaan. Hoewel dit reductionistische of materialistische wereldbeeld dominant is, komt er steeds meer verzet tegen. Drie wetenschappers die menen dat dit beeld onhoudbaar is, zullen vanuit hun achtergrond hun visie geven.

Data en tijd: februari/maart 2017; exacte data zullen later in *Samenklank* en in de zondagsbrieven worden bekendgemaakt.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Leiding en opgave: ds. David Schiethart, tel. 06-53 58 71 29, e-mail: schiethart@planet.nl.

Wie zich nu vast opgeeft, ontvangt per mail een uitnodiging met alle gegevens.

Films, concerten en kunst

Films die je raken

Still Alice, maandag 19 september 2016

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard University. Zij krijgt een enorme schok te verduren als bij haar de ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld en zij beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan.

Actrice Julianne Moore ontving een Oscar voor haar acteerprestatie.



Turist, maandag 17 oktober 2016

Tomas en Ebba zijn getrouwd, hebben twee kinderen en genieten van een welverdiende skivakantie in de Franse Alpen. Wanneer ze een hapje eten op een terras van een restaurant, lijkt een lawine hun richting uit te komen. Eerst vindt Tomas het nog grappig en negeert zijn angstige kinderen. Dan breekt er paniek uit wanneer de lawine een bedreiging lijkt te vormen. Tomas gaat er snel vandoor en laat zijn gillende vrouw en kinderen achter. Het blijkt echter loos alarm en Tomas keert terug naar het tafeltje. Hij probeert te doen alsof er niets aan de hand is. Tijdens de rest van de vakantie zorgt het voorval voor een diepe crisis in het gezin.



An, a Sweet Taste of Life, maandag 16 januari 2017

Sentaro runt een klein bakkerswinkeltje waar hij dorayaki, een soort pannenkoekjes gevuld met rode-bonen pasta ofwel An, verkoopt. Wanneer Tokue, een oude en ietwat spirituele vrouw, aanbiedt hem te helpen in de keuken, accepteert hij dat schoorvoetend. Tokue blijkt met veel

liefde en aandacht overheerlijke 'An' te kunnen maken. Dankzij haar geheime recept, komt de kleine bakkerij tot bloei en ontstaat er een bijzondere vriendschap.



Lady in the Van, maandag 20 februari 2017

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Miss Shepard, een excentrieke en koppige vrouw van onbekende afkomst die 'tijdelijk' haar oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen ... en er vervolgens vijftien jaar lang bleef wonen. Met een glansrol van actrice Maggie Smith.



A Beautiful Mind, maandag 20 maart 2017

Wiskundig wonderkind en supergenie John Forbes Nash jr. ontdekt halverwege de jaren vijftig een revolutionaire economische theorie. Nash wordt opgemerkt door een geheime overheidsorganisatie, die zijn wiskundig talent inschakelt om geheime codes van de communisten te ontcijferen.

De toch al wat wereldvreemde Nash gaat langzaam kapot aan de druk en stress van het spionagewerk en de dreiging van de communisten. Terwijl Nash opgevreten wordt door paranoia en schizofrenie, verzorgt zijn vrouw Alicia het kwetsbare gezin. Haar liefde en zorg lijken uiteindelijk het laatste houvast voor Nash.



Loin Des Hommes, maandag 24 april 2017

In 1954 krijgt Daru, een leraar in een afgelegen Algerijns dorp, de opdracht een man naar de Franse rechtbank te begeleiden in een nabij gelegen stad. De man, Mohamed, moet terechtstaan voor een moord op een neef. Tijdens de zware tocht door het Atlasgebergte, waarbij ze te maken krijgen met familieleden die zich willen wreken, het Franse leger en Algerijnse rebellen, groeit er langzaam een band tussen de twee mannen die moeten vechten voor hun vrijheid.



Tijd: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.

Info: filmgroep Zuidwest (bij Jenneke Reitsma, tel. 325 85 63, e-mail: jenneke.reitsma@kpnmail.nl)

Kunstkring

Iedere tweede donderdag van de maand houden we ons bezig met kunst in al zijn facetten. Er komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, die in de zondagsbrieven van de verschillende locaties bekend worden gemaakt.

Ook wordt er twee keer per jaar een museumbezoek gepland. Voor de museumbezoeken gelden andere tijden dan hieronder vermeld staan; ze vinden overdag plaats; er wordt dan ook een verzamelpunt bekendgemaakt.

Data en tijd: donderdag 13 oktober 2016, 10 november (museumbezoek), 8 december, 12 januari 2017, 9 februari, 9 maart (museumbezoek), 20 april van 20.00–22.00 uur.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: Petra Oudshoorn, tel. 737 01 69, e-mail: pboudshoorn@xs4all.nl.

Dansen uit Israël

Wij nodigen u van harte uit om vier avonden mee te dansen. De dansen zijn gebaseerd op teksten uit het Oude Testament. U maakt kennis met prachtige muziek en sierlijke danspassen. Er wordt bij iedere dans een toelichting gegeven.

Advies: gemakkelijk zittende kleding en lage schoenen.

Data en tijd: maandag 31 oktober 2016, 7, 14 en 28 november van 20.00–22.00 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Opgave en leiding: Sarie Talsma, tel. 397 04 59, e-mail: sarietalsma@hotmail.com; Petra Oudshoorn, tel. 737 01 69, e-mail: pboudshoorn@xs4all.nl.

Dichter bij dichten

Houdt u van taal en mooie woorden? Dan wordt het tijd om de pen ter hand te nemen om als deelnemer van 'Dichter bij Dichten' zelf gedichten te gaan schrijven. De

groep staat open voor iedereen en het is heel inspirerend! Dat hebben de afgelopen jaren de deelnemers steeds ervaren. Dichten is echt niet moeilijk. Overal is inspiratie te vinden: in het dagelijks leven, in het jaarthema 'barmhartigheid' en in het nieuwe liedboek. Komt u het ervaren? Er is ruimte voor twaalf deelnemers.

Data en tijd: maandag 21 november 2016, 30 januari 2017 en 13 maart van 20.00–21.45 uur.

Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Opgave en leiding: Adrienne Vooijs, tel. 06-250 21 019, e-mail: dichterbijdehand@hotmail.com

Schilderen met een thema

Schilderen is een gezellige en ontspannen bezigheid. Heeft u nog nooit geschilderd, dan is dit uw kans er kennis mee te maken. Schildert u al, dan bent u van harte uitgenodigd.

Wat u gaat schilderen, blijft nog even een verrassing. Voor materialen wordt gezorgd.

Daar staat een kleine vergoeding van € 3,- tegenover.

Advies: trek een oude blouse of overhemd aan.

Data, tijd en plaats: donderdag 3 november 2016 van 14.00–16.00 uur in de Abdijkerk, Willem III straat 40, van 19.30–21.30 uur in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5; woensdag 15 februari 2017 van 14.00–16.00 uur in de Abdijkerk, Willem III straat 40, en van 19.30–21.30 uur in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Opgave en leiding: Sarie Talsma, tel. 397 04 59, e-mail: sarietalsma@hotmail.com.



Concerten in de Abdijkerk

De Werkgroep Open Abdijkerk organiseert in de herfst met steun van de Arie Molenkamp Stichting weer diverse concerten. Het barokensemble Festoen o.l.v. Jan van der Linden verzorgt een avond met prachtige barokmuziek in een sfeervol door kaarslicht verlichte kerk. Dit najaar bestaat de spraakmakende serie Orgelconcerten bij Kaarslicht 40 jaar. Tevens is het 10 jaar geleden dat het orgel in de Abdijkerk werd gerestaureerd en uitgebreid. Reden genoeg voor een groots feest, waarvoor drie Franse toporganisten naar Loosduinen komen, onder wie Olivier Latry, de organist van de Notre-Dame in Parijs, een van de beste organisten ter wereld van dit moment.

Data, tijd en concert: zondag 18 september 2016 om 15.30 uur: Klaas Trapman, Frans drukwindharmonium; 9 oktober om 20.15 uur: barokensemble Festoen o.l.v. Jan van der Linden; 16 oktober om 15.30 uur, klassieke popsessie: Henk Veldman (orgel) & Marjon Strijk (sopraan); 5 november om 15.30 uur: orgelconcert: Olivier Latry (Notre-Dame, Parijs); 12 november om 15.30 uur: orgelconcert David Cassan (Parijs); 19 november om 15.30 uur: orgelconcert Olivier Penin (Ste Clotilde, Parijs); 20 november om 15.30 uur: jeugdkoor Cantamare o.l.v. Sylvère van Lieshout.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Informatie: www.abdijkerk.info.

Ontmoeting en gesprek

Bezinning op de uitvaart(dienst)

De uitvaart is voor de meeste mensen niet een alledaags onderwerp, maar veel mensen hebben er behoefte aan om hierover met elkaar te praten en na te denken. Op vier locaties: Houthaghe (1), Brinkhage (2), Bosbeskapel (3) en Shalomkerk (4) organiseren we twee opeenvolgende bijeenkomsten op donderdag- dan wel dinsdagmiddag over de vraag wat het betekent om voor de laatste keer afscheid te nemen van iemand die is overleden. Wat vindt u een mooi gebaar en/of een mooie tekst in afscheidsdienst? Het is het mooiste als de wensen van degene die is overleden en de wensen van de mensen die achterblijven, beide ruimte krijgen in een afscheidsdienst. Het is de bedoeling dat u na twee middagen iets op papier hebt over uw wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart. Verder krijgt u telefoonnummers en tips op papier, ook voor de nabestaanden.

Data, tijd, plaats: donderdag 19 en 26 januari 2017 in Houthaghe, donderdag 16 en 23 februari in Brinkhage, dinsdag 7 en 14 maart in de Bosbeskapel, donderdag 11 en 18 mei in de Shalomkerk van 14.30–16.30 uur.

Leiding en opgave: ds. Wietske Verkuyl (samen met Janke Ottema, ds. Michiel Aten, ds. Nico Riemersma, ds. David Schiethart), e-mail: w.verkuyl@xs4all.nl. tel. 06–382 67 000.

Gespreksgroep ‘Rouwverwerking’

Een land waar je de weg niet kent

In het vroege voorjaar van 2017 gaat opnieuw een gespreksgroep van start voor mensen die hun partner door de dood verloren. Dit bijzondere samenkomen op dinsdagochtend in een kleine groep met maximaal acht deelnemers is bedoeld als ondersteuning bij de verwerking van rouw. We ontmoeten elkaar rondom een aantal herkenbare thema's. De groep is bedoeld voor mensen voor wie het in februari 2017 ongeveer één jaar of langer geleden is dat hun partner overleed. Wanneer er meer dan acht aanmeldingen zijn, is het mogelijk dat er op een andere weekdag in dezelfde periode een tweede groep gevormd wordt. Met ieder die zich aanmeldt wordt, voordat de kring start, persoonlijk kennis gemaakt.

Data en tijd: dinsdag 7 februari–4 april 2017 van 9.45–11.30 uur.

Plaats: Shalomkerk, Vrederustlaan 96.

Leiding en opgave: ds. Martin Koster, tel. 406 58 71, e-mail: m.koster@kpnplanet.nl; Wil Groeneveld, tel. 329 48 72, e-mail: cwgroeneveld@casema.nl.

Koffieochtenden voor moeders met jonge kinderen

Stek organiseert samen met de Abdijkerk en Middin een koffieochtend voor moeders met jonge kinderen. Laat hier

uw kind kennismaken en lekker spelen met leeftijdgenootjes en laat ze vriendjes en vriendinnetjes maken. Voor moeders is dit een leuke activiteit om samen over het dagelijks leven te praten met ouderen en cliënten van Middin. Er vinden knutselactiviteiten plaats en aan het einde van de bijeenkomst is er een lunch waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.

Data en tijd: vanaf vrijdag 9 september 2016 elke vrijdag van 10.00–13.00 uur.

Plaats: Activiteitencentrum Waldeck, Billie Holidaylaan 100.

Inlichtingen: Marianne van Schravendijk, tel. 06–361 82 722, e-mail: mvenschravendijk@stekdenhaag.nl.

ThemaTafelen in de Bosbeskapel

Samen gezellig eten en een gastspreker die iets vertelt over een thema. Onze kok Victor bereidt een heerlijke maaltijd rond dit thema. Iedereen is welkom, neem burens en/of vrienden mee.

Data en tijd: zaterdag 24 september 2016, 26 november 2016, 28 januari 2017, 25 maart en 20 mei.

Inloop: vanaf 17.00 uur, rond 17.30 uur een presentatie van de gastspreker, rond 18.00 uur gaan we aan tafel.

Opgave: Victor Heemskerk, tel. 06-274 06 908, e-mail thematafelen@vcomputers.org; u kunt zich ook aanmelden via een aanmeldijst in de Bosbeskapel.

Training ‘Het (bege)leiden van groepen’

Hoe creëer je een veilige sfeer in de groep? Hoe geef je mensen ruimte om te praten, maar breng je het gesprek ook weer terug naar het onderwerp? Hoe zorg je dat de groep niet steeds vervalt in dezelfde stokpaardjes?

Verschillende kringen en groepen zijn actief in onze kerk: van koffiekringen tot kerkcafés, van leesgroepen tot commissies. Sommige kringen draaien al jaren, andere zijn net ontstaan. We willen de mensen die hierin een (bege)leidende rol spelen een training aanbieden die zich vooral richt op de dynamiek van de groep en materiaal biedt voor de inhoud van het gesprek.

Na deze drie bijeenkomsten gaan de deelnemers in de praktijk aan de slag met datgene wat ze hebben geleerd. Daarna worden in onderling overleg nog twee data afgesproken waarop de ervaringen worden gedeeld.

Data en tijd: dinsdagavond 6 en 20 september 2016, 4 oktober van 20.00–22.00 uur en nog twee bijeenkomsten op nader vast te stellen data.

Plaats: Abdijkerk, Willem III straat 40.

Leiding: Marlene van den Bos.

Opgave: ds. Wietske Verkuyl, tel. 06-382 67 000, e-mail: w.verkuyl@xs4all.nl; er is nog ruimte voor twee aanmeldingen.

Het activiteitenprogramma is samengesteld door de Taakgroep Vorming en Bezinning Den Haag Zuidwest: Nico Riemersma (taakgroepcoördinator), Johan Droppert (secretaris) (Abdijkerk), Mieke Kooper (Bosbeskapel), Herman Stapelkamp (Bosbeskapel), Petra Oudshoorn (Abdijkerk), Adrienne van der Kraats (Abdijkerk), Suze Mulder (Shalomkerk), Wil Groeneveld (Shalomkerk), in nauw overleg met de predikanten van Zuidwest.

Ontwerper en opmaker van de Activiteitenkrant: ds. Nico Riemersma.