

Activiteitenkrant

gesprek, lezing, meditatie, leerhuis, studiedag, catechese, film, concert, kunst

Beeldend geloven

Veelomvattend programma

Hier voor u ligt een mooi overzicht van een keur aan bijzondere activiteiten. Ze worden georganiseerd vanuit onze kerkelijke wijkgemeente Den Haag Zuidwest. De taakgroep Vorming & Bezinning heeft in samenspraak met de predikanten gekozen voor het leidend thema 'Beeldend geloven'. Want geloofsovertuigingen worden niet alleen gevoed met woorden. Het is van alle tijden dat ook beeldende kunst en natuur, muziek en zang, gebaren en beweging onze principes en overtuigingen voeden en ons helpen ze te herinneren. We willen daarmee aan de slag op Startzaterdagmiddag 14 september in de Shalomkerk en op Startzondag 15 september in alle drie de kerken. En zoals u in deze activiteitenkrant kunt lezen wordt dit thema ook opgepakt bij allerlei bijeenkomsten in het voorliggende seizoen 2019-2020.

Wat voor activiteiten treft u zoal aan in deze krant:

- wekelijks kijken naar kunst die geloof en wereld van 1350-1600 verbeeldt
- een kunstkring elke tweede donderdag van de maand, die er ook op uit trekt
- kijken naar werk van Marc Chagall
- concerten in de Abdijkerk op zondagmiddag



Jacob's ladder, Marc Chagall

- muzikale uitbeelding van de strijd tussen David en Goliath op een woensdagmorgen
- dichter bij dichten op vier maandagavonden
- zes films die je raken op maandagavond in de Bosbeskapel
- zeven filmvrijdagmiddagen in de Abdijkerk
- een kunstzinnige cursus Bijbels Hebreeuws
- een avond over bijna-doodervaringen en een avond over verbeelding van geloof
- viermaal groothuisbezoek in Houthaghe
- iedere eerste en derde donderdagochtend van de maand inloopochtend in de Abdijkerk
- elk kwartaal elkaar ontmoeten rond de koffie op een leuke plek in Kijkduin
- drie zaterdagen rond begin van de avond ThemaTafelen in de Bosbeskapel
- zeven woensdagmiddagen over het Bijbelboek Openbaringen

- vijftien keer de schriftlezing van de zondag bespreken onder het genot van een boterham
- eerste en derde woensdag van de maand Christelijke meditatie
- elke laatste donderdagmiddag een gebedskring
- drie donderdagavonden christelijke mystiek in woord en beeld
- een kring spirituele oefening om de week op dinsdagochtend
- nieuwe theologische inzichten op de derde woensdag van de maand
- drie keer op maandagavond een oecumenisch leerhuis over duurzaamheid
- samen stilstaan bij verhalen die impasses kunnen doorbreken
- elke eerste dinsdag van de maand liederen uitdiepen en zingen

Bij elke activiteit vindt u nadere informatie en altijd een contactpersoon vermeld voor als u vragen heeft. We hopen dat er rondom de activiteiten veel mooie ontmoetingen zullen plaatsvinden en dat er voldoening en plezier en zingeving aan beleefd zal worden.

*Namens de taakgroep Vorming & Bezinning,
Martin Koster*

De taakgroep bestaat uit: Suze Mulder, Herman Stapelkamp, Rinus van Delft, Wil Groeneveld, Johan Droppert, Petra Oudshoorn, Adrienne Vooijs en Martin Koster

Uw geloof verbeeld in de Shalomkerk

Op zaterdag 14 september wordt in de Shalomkerk het startsein gegeven voor het nieuwe activiteitenseizoen 2019-2020. Zie pagina 7 en 8 voor het programma.

Tevens wordt er een expositie gehouden



van door gemeenteleden ingeleverde kunstvoorwerpen die veel voor hun geloof betekenen. Dat kunnen ook zelfgemaakte voorwerpen zijn. Om een globale indruk te krijgen van het aantal bezoekers verzoeken wij u om u aan te melden bij Suze Mulder, e-mail suzemulder@gmail.com, tel. 06-47934253.

Geloof en spiritualiteit

Nieuwe Theologische Inzichten

De kring is bijna klaar met de bespreking van de samenvattingen van 'Jezus – een mensenleven' van dr. Cees Den Heyer. Voor de besprekingen daarna is door de deelnemers gekozen voor 'God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan', van de emeritus hoogleraar ethiek Gerrit Manenschijn. De ondertitel luidt 'over narratieve constructies van de geloofswerkelijkheid. In 2001 uitgegeven bij Uitgeverij Ten Have, Baarn.

Leiding: ds. Fokke Fennema, die ook zorgt voor de samenvattingen voor de besprekingen. Tel. 070-3211442;

e-mail f.b.fennema@planet.nl

Data en tijd: de derde woensdag van de maanden september 2019 t/m mei 2020 (18-09; 16-10; 20-11; 18-12; 15-01; 19-02; 18-03; 15-04 en 20-05), van 14.00 tot 15.30 uur

Plaats: Shalomkerk.

Kring Christelijke mystiek in Woord en Beeld

In het vorige seizoen hield Kick Bras voor ons een inleiding over zijn boek 'Oog in oog'. Daarop willen we op drie avonden een vervolg geven.

De eerste avond gaat het over mystieke ervaringen in Bijbel en geschiedenis, de tweede over het Godsbeeld in de mystiek en



de derde avond houden we ons bezig met beelden van de mystieke weg.

Bij mystiek gaat het om religie als ervaring, zegt Kick Bras in zijn boek. Daarom zijn onze eigen ervaringen van belang bij het lezen van de teksten en het bekijken van de beelden in het boek. Wat spreekt ons aan? Wat raakt ons? Daarover kunnen we in gesprek raken.

Wim Davidse, auteur van het boek 'Er is meer in ons. Leren van de mystici' begeleidt de bijeenkomsten.

Aanmelden: Wim Davidse, tel. 070-3254332, 06-51937868, e-mail: willem.davidse@hetnet.nl

Aanschaf van het boek is niet echt nodig, fotokopieën kunnen worden verstrekt. Bij voldoende belangstelling kan er ook een middaggroep worden gevormd.

Data en tijd: drie donderdagavonden 17 oktober, 14 november en 16 januari 2020, telkens van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie: Abdijkerk

Kring Spirituele oefening

In deze groep gaan we met elkaar in gesprek over onze eigen ervaring met bepaalde gevoelens (zoals b.v. verlangen, twijfel, rouw), of over bepaalde thema's. Daarna mediteren we, want stilte en bezinning zijn uitermate belangrijk als je open wilt staan voor de Geest. Het is te vergelijken met mindfulness, maar dan met een christelijke inslag. We beoefenen een actieve, open aandacht voor wat ons bezighoudt in het hier en nu. Gevoed door de christelijke traditie beleven we deze combinatie van gesprek en meditatie als een oefening in spiritualiteit. Dit heeft dus ook te maken met hoe we ons gewone dagelijkse leven leiden en is zeker niet vaag of zweverig. Het gaat, anders gezegd, over de innerlijke dimensie van ons godsdienstig leven en hoe die samenhangt met ons alledaagse bestaan, vroeger en nu. Anselm Grün noemde dit 'spiritualiteit van beneden'.

Leiding: afwisselend Ineke Ras, Ypie Veer en Wim van der Weij.

Informatie en opgave: Ineke Ras, telefoon:

070-3674127,

e-mail: inekeras@ziggo.nl

Data en tijd: eens in de twee weken op dinsdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur: 1, 15 en 29 okt., 12 en 26 nov., 10 dec., 7 en 21 jan., 4 en 18 feb., 3, 17 en 31 mrt., 21 apr., 12 en 26 mei.

Locatie: Shalomkerk

Christelijke meditatie

In september gaat in de Abdijkerk de meditatiegroep weer van start. Meditatie is universeel. In alle grote spirituele tradities is er de ervaring dat de menselijke geest zich in diepe stilte bewust kan worden van zijn bron. Vanuit deze bron zijn we verbonden met allen op aarde en kunnen we, ieder moment opnieuw, leven vanuit liefde, mededogen, openheid en vertrouwen. Jezus leefde ons dit voor. In onze meditatie baseren we ons op de richtlijnen van de Benedictijner monnik John Main (1926-1982), die teruggaan op de woestijnvaders en die meditatie zagen als een vorm van gebed. Meditatie kan beoefend worden naast andere vormen van gebed, en is er in deze opvatting de kern van.

Leiding en opgave: Johannes Borger via mail johannes.borger@hotmail.com

of tel. 06-10551600. U kunt ook gewoon een keer langskomen.

Meer informatie: www.meditatievanuitde-christelijketraditie.nl

Data en tijd: iedere eerste en derde woensdag van de maand, 19:30 uur

Locatie: Abdijkerk

Zingen met Jeroen

Onder het motto 'Zingen en leren uit het Liedboek' maakt organist en dirigent Jeroen de Ridder elke maand een leerzame maar ook ontspannende tocht door het Liedboek. Er worden bekende en minder bekende liederen gezongen en er wordt aandacht besteed aan de inhoud, betekenis en historie van een lied. Zingt u graag? Doe dan mee.

Leiding: Jeroen de Ridder

Informatie: Tineke Spee, willemspee@witila.nl



Datum en tijd: dinsdag 3 september en vervolgens elke eerste dinsdag van de maand t/m 3 juni, 20.00 uur

Plaats: Shalomkerk

Oecumenisch Leerhuis Lezingen over duurzaamheid

In het Oecumenisch Leerhuis van dit jaar staat duurzaamheid centraal. We beginnen in de Week van het Gebed voor de Eenheid met een korte Vesper gevolgd door de eerste lezing. In drie lezingen wordt ingegaan op:

Het thema duurzaamheid in de Bijbel.
De brief van Paulus over duurzaamheid.
Hoe denken deskundigen en biologen over dit onderwerp?

Datum: maandag 20 jan., 3 en 17 febr.

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.

Plaats: pastorie van de Maria van Eik en Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4.

Gebedskring

Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft.

Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God. Hij kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Tevens is er ruimte voor voorbede.

Wij komen bijeen in de Shalomkerk

Leiding: Willem Spee, 06-41653380, willemspee@witila.nl

Datum en tijd: elke laatste donderdag van de maand, 14.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Reis naar Iona

Het eiland Iona ligt aan de westkant van Schotland. Het is al sinds de vierde eeuw een centrum van christelijk geloven. In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd het oude kloostergebouw gerestaureerd en het centrum van de Iona Gemeenschap. Deze gemeenschap zet zich in voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Wij kennen de Iona-liederen uit ons Liedboek.

Een bezoek aan het eiland en het centrum van de gemeenschap wordt door veel mensen als zeer inspirerend ervaren. Het eiland zelf is heel mooi en de reis erheen vergeet je niet gauw omdat je een afgelegen deel van Schotland moet doorkruisen voor je op Iona aankomt. Zie ook: www.iona.org.uk en www.ionagroep.nl

Michiel Aten wil vragen of belangstellenden voor een reis naar Iona zich bij hem willen melden in september of oktober 2019. Een 8-daagse reis zal in mei of juni 2020 kunnen

worden gemaakt. Aanmelden liefst per e-mail: m.c.aten@hotmail.com
Houd wel rekening met de volgende zaken: heen- en terugreis duren beide 2 dagen, het beheersen van de Engelse taal is noodzakelijk voor de ontmoeting met anderen en de hele reis kost bij elkaar zo'n € 800 à € 900, incl. verblijf en maaltijden.

Verhalen die impasse doorbreken

Gebeurtenissen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn en soms lange tijd invloed hebben. Hoe ga je met het verleden om in het heden?

Bijbelverhalen zijn vaak bedoeld om op gebeurtenissen een eigen licht te werpen zodat je er beter mee om kunt gaan en een gebeurtenis geen obstakel wordt op je levensweg. Hetzelfde kun je zeggen over ingesleten gewoonten of patronen. De eerste keer komen we bij elkaar rondom het verhaal van Mozes die ondanks een gepleegde misdaad zijn leven weer oppakt en zich laat inschakelen. De volgende keren kunnen de deelnemers een gebeurtenis of levensthema of geloofsvraag aandragen waarbij we een verhaal zoeken dat er licht op kan werpen en zo weer beweging brengt.

Leiding en opgave: Martin Koster, tel. 070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl, graag voor 15 september

Tijd en plaats: worden met de deelnemers nader afgesproken.



De Bijbel, zijn verhalen en taal

Bijbelgespreksgroep

We gaan dit jaar in zeven middagen ons verdiepen in het Bijbelboek Openbaring. Het is een aantrekkelijk en ook wonderlijk boek binnen de Bijbel, vol met beeldende beschrijvingen van een toekomst zoals de schrijver Johannes die zag. Het Bijbelboek past ook goed binnen het thema 'Beeldend

Geloven'.

De schrijver van Openbaring wilde met zijn geschrift de christenen bemoedigen. Nu is het moeilijk en zwaar, en er zullen nog erge rampen komen. Maar er komt een ommekeer: dan breekt het rijk van God aan.

Leiding en opgave: ds. Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com

Data en tijd: 9 okt., 30 okt., 20 nov., 11 dec., 8 jan., 19 feb. en 11 mrt., van 14.00-16.00 uur

Locatie: Abdijkerk

ALEF-cursus

Bijbels Hebreeuws voor beginners
Een interessante en leuke cursus met veel beeldmateriaal. We beginnen met het her-

kennen van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Deze letters vertellen elk hun eigen verhaal. Aan de hand van kunstzinnige weergaven van deze letters kijken en horen we naar dit verhaal en leren we tegelijk de letters lezen en schrijven. Gaandeweg leer je de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om eenvoudige woorden hardop te lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. Wie meedoen, kunnen zelf een vers uit TeNaCh* aanreiken wat we dan gaan verkennen en lezen in de oorspronkelijke taal. Heb je tijd om eens in de veertien dagen tussen eind oktober en mei een les te volgen van vijf kwartier? Geef je dan op.

* joodse aanduiding van de verzameling boeken van de Hebreeuwse Bijbel, in de kerk 'Oude Testament' genoemd
Leiding en opgave: Martin Koster, tel. 070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl, voor 1 oktober

Data en tijd: eens in de veertien dagen



op een tijdstip dat voor de meeste of alle belangstellenden gunstig is; bij opgave geef je aan welke dagdelen (overdag/'s avonds) je zou kunnen

Plaats: Bosbeskapel

Eten en Lezen

Regelmatig komen we bij elkaar om de

Bijbelteksten van de komende zondag alvast met elkaar te bespreken. Iedereen zegt op zijn of haar manier wat woorden en beelden met hem of haar doen, welke betekenissen die voor het leven hebben en welke verhalen er opkomen. Bij elkaar levert dit vaak hele nuttige en verrassende inzichten op bij de voorganger en altijd weer is het van grote hulp bij het voorbereiden van de preek.

Neem net zoveel brood mee als je zelf zou opeten, we leggen alles bij elkaar op een schaal en eten gezamenlijk, ondertussen pratend en discussiërend.

Leiding: Michiel Aten (A) en Wietske Verkuyl (V)

Data en tijd: van 18.00 tot 19.30 uur op ma 9 sept. (V), di 1 okt. (A), ma 7 okt. (V), di 15 okt. (A), di 29 okt. (A), di 26 nov. (A), ma 2 dec. (V), di 10 dec. (A), ma 20 jan. (V), di 18 feb. (A), di 17 mrt. (A), ma 23 mrt. (V), di 21 apr. (A), di 26 mei (A) en ma 1 juni (V).

Plaats: Abdijkerk

Kunst en cultuur

Kunstkring

'Het enige gebied waar het goddelijke zichtbaar is, is de kunst' (André Malraux)

Elke tweede donderdag van de maand komt de kunstkring bij elkaar. Er komen uiteenlopende thema's aan de orde uit o.a. schilderkunst en muziek. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het jaarthema. Tweemaal per seizoen bezoeken we overdag een museum. De thema's van de avonden worden in de zondagsbrieven bekendgemaakt. Iedereen is van harte welkom!

Leiding en opgave: P. Oudshoorn, tel. 070-



7370169, pboudshoorn@xs4all.nl

Data en tijd: 10 okt., 14 nov., (museumbezoek), 12 dec., 9 jan., (Driekoningenmaaltijd), 13 febr., 12 mrt., (museumbezoek), 9 apr. Aanvang 20.00 uur.

Locatie: Abdijkerk

De strijd tussen David en Goliath

Uitgebeeld door muziek van Johann Kuhnau

Johann Kuhnau (1660-1722) is bekend geworden door zijn 'Musikalische Vorstellung einiger biblischer Historien'. Muziek waarbij je het bijbehorende Bijbelverhaal zo voor je kunt zien. De bekendste is de strijd tussen David en Goliath. Deze gaan we beluisteren en bespreken. Voor iedereen die graag wil weten en ervaren hoe een verhaal in muziek uitgedrukt kan worden.

Leiding en opgave: Ineke Pieters, ineke@rokonok.nl, tel.06-39799192

Data: Op woensdagmorgen bij Beursplein, op een nader te bepalen datum van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Bosbeskapel

Kijken naar Kunst

Verbeelding van geloof en wereld van 1350-1600

Sinds enkele decennia is een herwaardering gaande van de kunst buiten het alom geprezen Italië, waar kunst niet alleen zou zijn wedergeboren, maar waar die ook voorop liep op de kunst van het noorden – te lang met de toch wat kleinere term Vlaamse Primitieven aangeduid. Studie en onderzoek hebben aangetoond dat in het noorden de kunst niet alleen even ontwikkeld en verfijnd was als in het zuiden, ja, dat zij zelfs in veel opzichten vooropging in de culturele ontwikkeling van de 15e en 16e eeuw. In het noorden van Europa, met name in de Bourgondische landen, was een eigen renaissance gaande, die uitstraalde naar de rest van Europa, en in kwaliteit niet onderdeed, veelal leidend was, voor ontwikkelingen elders.

In de cursus Kijken naar Kunst gaan we met behulp van diaprojecties na hoe die ontwikkeling in de noordelijke landen, met name de Bourgondische, later Habsburgse,

is verlopen – hoe men daar geloof en wereld heeft verbeeld. Hoe in de Republiek in wording het maniërisme vorm kreeg. Dat doen we door eerst te leren kijken, opnieuw, zoals kunsthistorici doen, zodat we meer zien dan we aanvankelijk zien. U gaat veel zien en ontdekken!

Start naar keuze:

maandag 23 september 2019 van 19.30-21.30 uur of donderdag 26 september

2019 van 14.00-16.00 uur, daarna wekelijks op maandagavond of donderdagmiddag.

Deelname: Slechts € 10,-

Plaats: Bosbeskapel

Leiding: André Stek

Opgave en informatie: compostela1@live.nl, 070-3609503

Dichter bij Dichten

Houdt u ook van mooie woorden of zinnen en denkt u ook weleens na over de betekenis ervan, dan bent u van harte welkom!

Wij zullen aan de hand van een bepaald



thema woorden op papier gaan zetten. Deze woorden leiden maar al te vaak tot mooie gedichten, die we vervolgens voordragen. Deelnemers aan de activiteit Dichter bij Dichten beschrijven de avonden gedichten schrijven en voordragen als 'Prachtige avonden waarbij je steeds weer verrast wordt door wat je kunt'. Reden genoeg om mee te gaan doen! De vier sessies zijn ook los van elkaar te bezoeken.

Leiding en opgave: Adrienne Vooijs, dichterbijdehand@hotmail.com

Data en tijd: maandag 16 september, 4 november, 27 januari en 9 maart van 20:00 tot 21:30 uur.

Locatie: Abdijkerk

Zondagmatinee

Korte, gratis toegankelijke concerten op de zondagmiddag met wisselende bezetting

(ensembles, koren, piano en meer).

Leiding en opgave: www.abdijkerk.info

Data en tijd: zondag 19 jan., 16 feb., 15 mrt., 19 apr., 17 mei en 21 juni om 15.30 uur

Locatie: Abdijkerk

Orgelconcerten bij kaarslicht

Drie orgelconcerten door topmusici op het historische Reichner-Bätz orgel van de Abdijkerk.

Leiding en opgave: www.abdijkerk.info

Data en tijd: zaterdag 9 november, Ben van Oosten (Den Haag),

zaterdag 23 november, Karol Mossakowski (Parijs) en

zaterdag 30 november, Olivier Penin (Parijs) om 15.30 uur

Locatie: Abdijkerk

Zomerse orgelbespelingen

Korte, gratis toegankelijke orgelbespelingen door talentvolle Nederlandse organisten

Leiding en opgave: www.abdijkerk.info

Data en tijd: alle zondagmiddagen in juli en augustus 2020 om 15.30 uur

Locatie: Abdijkerk

Ein Deutes Requiem – Johannes Brahms

Vocaal ensemble, Lauren Armishaw (sopraan), Matthew Baker (bas), Bert Mooiman en Hans Schellevis (piano), Stephen Kavelaar (dirigent).

Leiding en opgave: www.abdijkerk.info

Data en tijd: zondag 6 oktober, 15.30 uur.

Locatie: Abdijkerk.

Kijken naar werk van Marc Chagall

Velen houden van het kleurrijke schilderwerk van Marc Chagall. We gaan het groot



projecteren bij een gemeentelid aan huis en ernaar kijken en indrukken delen. Ook wordt er achtergrondkennis met elkaar gedeeld. Elke deelnemer kan zelf iets van Chagall inbrengen. In Samenklank komt hier meer informatie over. Wilt u persoonlijk via de e-mail op de hoogte gehouden worden van tijd en plaats, dan kunt u zich aanmelden bij Martin Koster m.koster@kpnplanet.nl.

Films die je raken 2019/2020

Voor het komend seizoen heeft de filmgroep Bosbes, bestaande uit Jenneke Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra en Arend Groeneboer een zestal afwisselende en boeiende films geprogrammeerd. De filmvoorstellingen vinden op de maandagavonden plaats. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Bosbeskapel en u wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee.

Tijd: Om 20.00 uur start de filmvoorstelling. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om over de vertoonde film na te praten. Informatie: Jenneke Reitsma. Tel. 070-3258563

Driving miss Daisy (1989)

Maandag 21 oktober 2019



De Joodse weduwe Daisy Werthan krijgt te maken met haar donkergekleurde chauffeur. De twee zijn tot elkaar veroordeeld, maar gaandeweg ontstaat tijdens hun autoritten een relatie waarin vooroordeel plaats maakt voor wederzijds begrip. Duur: 100 minuten

My old lady (2014)

Maandag 18 november 2019

Een mislukte en berooide New Yorkse schrijver erft van zijn vader een appartement in Parijs, maar ook de dame die er in woont. En een familie-geschiedenis waar



hij helemaal niet op zit te wachten. Met een glansrol voor actrice Maggie Smith.

Duur: 107 minuten

Le gamin au vélo (2011)

Maandag 20 januari 2020

De elfjarige Cyril is door zijn vader in een internaat geplaatst.



Als zijn vader hem

niet op komt halen,

ontsnapt hij uit het tehuis en probeert hij zijn vader op te zoeken.

Na een zwerftocht wordt hij opgevangen door kapster Samantha, die zich over hem ontfermt.

Duur: 87 minuten

Das Schweigende

Klassenzimmer (2018)

Maandag 17 februari 2020

Het is 1956, de Hongaarse opstand. Een Oost-Duitse examenklas besluit twee



minuten stilte in de klas in acht te nemen uit solidariteit met de slachtoffers. Maar dit gebaar valt niet in goede aarde bij de Oost-Duitse overheid. Gebaseerd op een ware gebeurtenis.

Duur: 111 minuten

La Famille Bélier (2014)

Maandag 16 maart 2020

De zestienjarige Paula is tolk voor haar doofstomme ouders en broer. Haar muziekleraar ontdekt haar muzikale gaven en moedigt haar aan om te gaan

zingen. Paula besluit mee te doen aan een zangwedstrijd

in Parijs, maar dat betekent wel dat ze haar familie in de steek moet laten.

Duur: 105 minuten



The best exotic Marigold Hotel (2012)

Maandag 20 april 2020

Een groep gepensioneerden laat zich overhalen hun oude dag door te brengen in een



speciaal hotel in de Indiase stad Jaipur.

Met onder andere Judi Dench en Maggie Smith

Duur: 124 minuten

Film in de Abdij

Op zeven vrijdagmiddagen zullen films vertoond worden voor gemeenteleden en ieder ander die daarin interesse heeft.

De films hebben allemaal een bijzonder karakter. Qua inhoud en prestatie van acteurs zijn ze zeer de moeite waard. Films waarover nagepraat kan worden. Verwelkoming met een kop koffie en na afloop mogelijkheid tot overdenking.

Datum en tijd: 4 okt., 1 nov., 6 dec., 3 jan., 7 feb., 6 mrt., en 3 apr. in de gemeentesaal van de Abdijkerk om 14.00 uur.

Leiding: Fred Hoenderdos, tel: 06-28812848, email: famhdos@xs4all.nl

Ontmoeting en gesprek

Inloopochtenden Abdijkerk

Elke eerste en derde donderdagochtend van de maand staat de deur van de Abdijkerk ook voor u open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom gezellig een kopje koffie of thee drinken en maak kennis met elkaar. Er is ook een predikant aanwezig voor een persoonlijk gesprek.

Informatie: Michiel Aten, tel. 06-10811430

Data en tijd: 5 en 19 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december, 2 en 16 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 mei, 4 en 18 juni, van 10.00 tot 12.00 uur.

Een avond over bijna-dood-ervaringen

Een ongeluk, of een operatie: velen maken het mee. Sommigen hebben daarbij een wonderlijke ervaring: medisch gezien zijn ze dood geweest en toch weer tot het leven

teruggekeerd. Als we daarover lezen, zet het ons aan het denken, of we willen weten hoe het zit. Wat betekent deze informatie voor ons en voor ons mensbeeld?

Het is alweer enige tijd geleden dat de arts Pim van Lommel zijn boek 'Eindeloos Bewustzijn' schreef en de hersenchirurg Eben Alexander zijn boek 'Na dit leven'. Het thema blijft velen bezighouden. Over 'bijna-dood-ervaringen' willen we met elkaar in gesprek gaan. Via filmbeelden komen mensen aan het woord die zo'n ervaring beleefd hebben. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Leiding: ds. Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl, 06-38267000

Datum en tijd: 29 november, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

Locatie: Abdijkerk

ThemaTafelen Bosbeskapel

Ook dit seizoen zal er weer drie keer op een zaterdag een ThemaTafelen worden gehou-

den. Kok Victor Heemskerk zal rondom elk thema weer een maaltijd creëren. We vragen € 10,- euro p.p. voor volwassenen en € 5,- voor kinderen en tieners.



Data met gast en thema:

16 november met David Renkema over zijn boek 'Geloven in een betere wereld', 8 februari met een gast vanuit de moslim-gemeenschap die komt vertellen over de vastenmaand Ramadan vanuit traditie en Koran en 16 mei met Louis de Leeuwe over de kunst van Marc Chagall

Tijd: inloop vanaf 17.00 uur, start thema 17.30 uur, start maaltijd ca. 18.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Informatie: Lia Pronk, tel 06-20834069

Aanmelden: Victor Heemskerk 06-27406908 of per e-mail thematafelen@vcomputers.org

Een avond over 'verbeelding van geloof':

de Heilige Geest, wijsheid en het vrouwelijke aspect van God?

Beelden spelen een belangrijke rol in het geloof. In woorden en beelden proberen we te vangen, wat niet te vangen is. Hoe is de Heilige Geest uitgebeeld in de schilderkunst? En hoe verhoudt zich dat tot onze eigen beelden?

De avond van het laatste kerkasiel was voor herhaling vatbaar. Opnieuw zullen we deze avond beginnen met een inleiding over schilderijen. Vervolgens zoeken we beelden om uitdrukking te geven aan ons eigen geloof. Iedereen van harte welkom!

Leiding: ds. Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl 06-38267000

Datum en tijd: 7 februari, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

Locatie: Abdijkerk

Groothuisbezoek Houthaghe

Viermaal per jaar komen buurtbewoners en kerkgangers van Houthaghe bijeen rond een thema en een Bijbeltekst, voor ontmoeting en inspiratie.



Leiding: ds. Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl

Opgave: Truus Schouten, 070-3678008

Data en tijd: 18 sept., 11 dec., 5 feb. en 17 juni, inloop 14.00 uur, programma 14.15 uur tot 15.45 uur

Locatie: Lounge Houthaghe

Koffiekring in Kijkduin

Eens in de drie maanden komen gemeenteleden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken samen koffie of thee



op een leuke locatie in de omgeving of bij iemand thuis. De kring is ontstaan naar aanleiding van het project 'de kerk komt naar je toe' en loopt al een paar jaar heel goed. Nieuwe deelnemers of deelnemsters zijn van harte welkom!

Informatie: Els de Graaf, e-mail elsdegraaf52@live.nl of Janneke van Peer, tel. 070-3259510

Data: worden later bepaald.

Oecumenische Bezinningsochtenden

Het afgelopen seizoen Oecumenische Bezinningsochtenden over Bidden: diep van binnen, hoog naar boven was fantastisch en hebben we op 15 mei met een gezellige lunch afgesloten. Wij kunnen u nu al meedelen dat in het nieuwe kerkjaar 2019-2020 er een nieuw aantal ochtenden gepland staat met als thema: In de voetsporen van de Messias: opgaven van deze tijd. Wij hopen u weer een inspirerend seizoen te kunnen aanbieden.

Data en tijd: 23 oktober, 27 november, 22 januari, 26 februari, 25 maart 2020, en 6 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Aanmelding en informatie: dhr. Aarssen 070-3638009 of mw. Berkemeijer 06-31641538

Plaats: pastorie van de H. Agnes, Beeklaan 188.

Een middag met de dominee

Om de week op dinsdagmiddag is er in de Shalomkerk een middag met de dominee. De ene keer ds. Nicolle Pronk, de andere keer ds. David Schiethart. We wisselen kennis en expertise uit en gaan samen zoeken en ontdekken rondom het thema 'beeldend geloven' in de brede zin. De ene keer is het een gezamenlijke voorbereiding op de preek van die zondag, de andere keer behandelen we muziek die ons aanspreekt, weer een andere keer staat een dichter of een andere kunstenaar centraal, een hoofdstuk uit een boek dat goed aansluit bij onze interesses of de Bijbeltekst van die zondag, een workshop 'bible journaling', een workshop 'bijbel vertalen', de bespreking van een boeiende expositie of een excursie naar het een of ander. In overleg stellen we een goed programma op. De kern is: samen geloven en daarbij woorden en beelden aangedragen krijgen om ons leven te verdiepen.

Leiding: ds. Nicolle Pronk en ds. David Schiethart

Datum en tijd: vanaf 17 september om de week van 14.00-15.30 uur.

Plaats: Shalomkerk.

Startweekend

Startzaterdag 14 september 'Beeldend geloof'

Programma voor de Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk

Van 14.00-16.30 uur in de Shalomkerk

14.00 uur Opening met welkomstwoord en lied

14.15 uur Start eerste workshopronde

15.15 uur Start tweede workshopronde

16.00 uur Afsluiting en borrel tot 16.30 uur

'Dansen als geloofsuiting' door Petra Oudshoorn (duur ca. 45 min.)

De dansen in deze workshop zijn onder andere gebaseerd op teksten uit de Psalmen. In de Bijbel wordt over de dans gesproken als het prijzen van God. In deze workshop kun je horen, zien en ervaren hoe dat tot verbeelding wordt gebracht. Voor iedereen toegankelijk. Ook als je denkt dat je niet kunt dansen: doe vroom en vrolijk mee!

Start om 14.15 uur en om 15.15 uur.

'Architectuur en kunst van het kerkgebouw' door Ben Damen (duur ca.30 min.)

Een interactieve rondleiding door het kerkgebouw en over het kerkplein heen. De kunst en geloofsuitingen die er in de kerkzaal te vinden zijn, evenals de architectuur met de door de architect beoogde symboliek van de Shalomkerk, worden toegelicht

en met elkaar besproken. Ook toegankelijk voor rolstoelers. Start om 14.15 uur en om 15.15 uur

'Geloof van het maken' doorlopende creatieve workshop

Laat u verrassen door uw eigen talent om met uw eigen handen en wat materialen iets bijzonders te maken. Meditatief, individueel of in gesprek samen met elkaar. Kies uw eigen werkmethode en laat u inspireren door de scheppende kracht van kleur, beweging en geduld. Een kijkje nemen bij het werk van de anderen mag natuurlijk ook. Doorlopend, u kunt elk moment aansluiten. Als kers op de taart is er ook een heuse kunstexpositie:

Kunstexpositie door gemeenteleden, in de kerkzaal

Iedere uiting van geloof is vervat in een beeld. Geloof, hoop en liefde is terug te vinden in foto's, schilderijen, sculpturen, sieraden, kleding, kaarsen, gedichten... Ook woorden schetsen beelden, denkt u maar aan de geloofsbelijdenis: 'Ik geloof in God de Vader'. Het beeld van een vader roept vervolgens weer verschillende reacties en gevoelens op. Een geloofsbeeld kent dus meer dan één interpretatie en dat is het mooie ervan: zo kom je in gesprek! Komt u ook kijken, lezen en praten over wat er allemaal te zien is in de kunstexpositie, ter beschikking gesteld door gemeenteleden?

Graag tot ziens allemaal op deze Startzaterdag om als Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk samen het nieuwe kerkseizoen te starten. Het belooft een mooie dag vol beeldend geloof te worden.

Opgave voor deze dag bij Suze Mulder: suzemulder@gmail.com, tel 070-3675590

*Namens het organiserend comité,
ds. Nicolle Pronk*

Startzondag Abdijkerk

Op zondag 15 september is er weer een startzondag in de Abdijkerk. Het thema voor het komende jaar is 'Beeldend geloven'. We beginnen die dag met een korte viering om 09.30 uur, waarin het jaarthema centraal staat. Na de viering is er koffie met wat lekkers erbij. Vervolgens zijn er vier workshops die ook weer gerelateerd zijn aan het

jaarthema. Er zijn twee rondes dus er kan aan twee workshops worden deelgenomen, De kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch in de gemeentenzaal. Daarna wordt de dag afgesloten met gebed en een lied. Het belooft weer een mooie dag te worden. U bent van harte uitgenodigd.

Startzondag in de Bosbeskapel: Beeldend bidden met het Onze Vader

Het Onze Vader is één van de meest uitgesproken gebeden in de christelijke wereld. Wat doet dit gebed met ons wanneer de beden samen



gaan met bloemen, met muziek, met gebaren, met beelden, met eigen verwerkingen. Hiermee gaan we op zondagmorgen 15 september aan de gang in de kerkdienst in de kerkzaal en na ruim een kwartier is er keuze uit vier activiteiten: één rond bloemen met Gelske Benraadt en Lydia Vos, een beeldende activiteit met Anita Houweling, een creatieve verwerking met Margriet Wagner en een muzikale met Ineke Pieters en ondergetekende. Er is alle ruimte voor kinderen om samen met hun ouders (of apart) aan een activiteit mee te doen. Na de kerkdienst zouden we graag het vele vrijwilligerswerk wat in onze kerk gedaan wordt onder de aandacht willen brengen. Eind augustus gaan we met een voorbereidingsgroepje aan de gang om aan dit laatste handen en voeten te geven. We hopen op een mooie zondagochtend!

Namens de voorbereiders, Martin Koster

Startzondag Shalomkerk

In verband met de grote opzet op zaterdag, zal de viering op zondag wat kleiner van opzet zijn dan u van ons gewend bent, maar daarmee absoluut niet minder aansprekend of inspirerend. We beginnen de zondagmorgen, zoals altijd om 10.00 uur, met ontmoeting, gesprek en koffie en thee met iets lekkers. We vragen aan u of u iets wilt bakken

of maken (of kopen) en dan kunnen we daar lekker van proeven met elkaar. Vanaf 10.15 uur start Christi van der Hauw met zingen samen met allen die dat willen. Omdat velen van u van zingen houden, leek het ons mooi om deze workshop te behouden. Dit keer voorin de kerk. Sluit u dus gerust aan wanneer de noten naar meer klinken! Christi zal ook tekst en uitleg bij een aantal liederen geven. Blijft u liever nog even doorpraten met elkaar? Dan kan dat in de hal van de kerk of op het kerkplein. Ook kunt u de kunstexpositie bekijken die die zondag nog in de kerk hangt. Om 11.00 uur is er een korte viering, een vesper, van zo'n 35 minuten met als thema: het nieuwe jaarthema 'beeldend geloven'. Na de viering gaan we uiteen en is de start van het nieuwe kerkseizoen een feit!

Suze Mulder, Wil Groeneveld, Ben Damen, Harriet Kolber, Adri Munier, Joke de Lange en Nicolle Pronk

Vaste activiteiten

Regelmatig vermelding of info in Samenklank en/of Zondagsbrief

Abdijkerk

Crea-groep, elke maandag 10.00 uur
Inloopochtend, elke eerste en derde donderdag van de maand 10.00 uur

Bosbeskapel

Creatiefgroep, elke dinsdag 10.00 uur
Ouderensoos, elke dinsdag 14.30 uur
Cantorij, elke dinsdag 20.00 uur
Beursplein, elke woensdag 10.00 uur
Samen aan tafel, elke vrijdag 18.00 uur

Shalomkerk

Handwerkclub, elke woensdag 09.30 uur
Koffie-ochtend, elke woensdag 10.00 uur
Kaartclub, elke woensdag 13.30 uur
Crea-ochtend, elke donderdag 09.30 uur
Cantorij, elke donderdag 19.00 uur
Op Dreef, elke eerste woensdag van de maand 19.45 uur
Eetgroep, elke tweede woensdag van de maand 17.30 uur
Stap In, elke laatste vrijdag van de maand 19.30 uur

Uitgave: Taakgroep Vorming en Bezinning