

Activiteitenkrant

gesprek, lezing, meditatie, leerhuis, studiedag, catechese, film, concert, kunst

Het goede leven - Bloeien in Gods licht / REPRISE

Jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland

Vorig jaar werd door de corona alles anders. En langzaam drong het besef door dat we ook in de kerk met ingrijpende maatregelen te maken kregen. We hadden geen uitzonderingspositie ten opzichte van andere maatschappelijke organisaties. En als sommige kerken toch een uitzonderingspositie claimden, dan stak er vaak een furieus maatschappelijk protest de kop op. Wat denken ze daar wel! Maatregelen als toelating van een beperkt aantal kerkgangers, niet meer luidkeels zingen, mondkapjes, reinigingsmiddelen, registratie van persoonsgegevens enzovoort werden ook in kerkgebouwen vrij geruisloos ingevoerd. Het hele kerkelijke leven leek stil te vallen. Waar was God gebleven? Een kring bezoeken, samen van gedachten wisselen na de koffie, een film bekijken in een kleine zaal, elkaar in de ogen kijken bij het aanhoren van elkaars levenservaringen, meningen of opgedane kennis uitwisselen, gewoon van elkaar horen hoe het gaat. Het leek allemaal verboden. Alleen op straat troffen we elkaar nog wel eens. Een deel van onze kerkelijke activiteiten ging echter viraal, voor een kleine kring. Bijvoorbeeld met gestreamde kerkdiensten of meditatieve momenten.

En toch overleefden we en kregen met z'n allen de pandemie grotendeels onder controle. We zullen er nooit meer van af komen, maar we kunnen weer voorzichtig ademen; beginnen met het (goede) leven, met kerkelijke activiteiten. Jaarthema wordt, in overleg met onze predikanten, weer 'Het goede leven - Bloeien in Gods licht' / REPRISE. Nu eens te meer. Reprise staat voor herhaling, maar in ons geval is het veel meer een hervatting. Elkaar weer een hand geven of een omarming; in kleine kring vertrouwelijkheden uitwisselen; samen zingen; de



arm aanreiken om een drempel te helpen nemen; samen koffie drinken enzovoort. Het goede leven is ontdaan van vanzelfsprekendheid. 'Het goede leven' is eerder een uitdaging of nog meer een opdracht geworden: het goede leven te léven, weer op te pakken. In onze kerkruimten zullen we er alles aan doen om weer leven in de brouwerij te krijgen.

Er is veel weer mogelijk geworden, ook zolang anderhalve meter nabijheid voorlopig nog de grens dicteert. Een deel van de activiteiten 2021-2022 is al min of meer gepland: Gebedskring, Kijken naar kunst, Leeskring Bosbeskapel, Zondagmatinee, orgelconcerten, Koffiekring in Kijkduin enz. De beheerders van de kerkgebouwen en de leiding van de activiteiten en kringen willen er graag voor gaan. Als ieder zich in acht neemt, zal veel weer mogelijk zijn. In deze

Activiteitenkrant leest u wat er zoal op het gebied van ontmoeting, bezinning en vorming te doen is. Geef u vooral op voor iets waar u graag bij wilt zijn. De leiding zal een en ander zo verantwoord mogelijk aanbieden en u ruim van tevoren nader informeren over mogelijkheden en beperkingen.

Herman Stapelkamp

Deze activiteitenkrant, vol met velerlei activiteiten wordt u aangeboden door de Taakgroep Vorming en Bezinning. Deze taakgroep bestaat uit: Suze Mulder, Herman Stapelkamp, Rinus van Delft, Wil Groeneveld, Johan Droppert, Petra Oudshoorn, Adrienne Vooijs en Martin Koster.

Geloof en spiritualiteit

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Deze geloofsovertuiging wil niet zozeer de macht van God aanduiden als wel de gelijkwaardigheid van het geestelijke en het materiële. De aarde doet ertoe. Dat is voor het westerse christendom niet altijd vanzelfsprekend geweest, met grote gevolgen voor onze kwetsbare planeet – zie bijvoorbeeld het boek van Trees van Montfoort, 'Groene Theologie', hierover. Hoe kunnen we deze geloofsovertuiging volop beleven in kerkdienst en huisdienst, zodat we ook vanuit ons geloof geïnspireerd zullen worden om deze aarde niet alleen te bewerken maar bovenal te bewaren voor uitputting en vergiftiging? Hierover willen we een keer op een middag of op een avond in oktober met elkaar in gesprek.



Leiding en opgave: Martin Koster, 070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl
Geeft u aan of u liever op de middag of op de avond bij elkaar komt en of er dagen zijn waarop u niet kunt.

Tijd en plaats: worden met de deelnemers nader afgesproken

Opgave: graag voor 15 september

Gebedskring

Leren luisteren naar Gods stem

Wat is bidden eigenlijk? Vaak vullen we bidden in door een vragenlijst neer te leggen bij God. Maar ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft.

Luisteren naar God betekent allereerst stil worden. Dat doen we vanuit de lofprijzing

en aanbidding, waarin we ons op God richten. Vanuit de stilte gaan we bidden. We laten ons verrassen door God.

God kan op verschillende manieren tot ons spreken: door een woord, een lied, een beeld. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen. Tevens is er ruimte voor voorbede.

Leiding: Willem Spee, 06-41653380

Data en tijd: elke laatste vrijdag van de maand om 14.30 uur, behalve in december, juli en augustus

Plaats: Shalomkerk

Gespreksgroep over de ziel

In het afgelopen jaar verscheen het boekje 'Kijk op de ziel' van Martine Oldhoff. Het is een mooi boekje geworden waarin op verschillende manieren naar de ziel wordt gekeken. Hoe wordt de ziel in de Bijbel beschreven? Hoe zoeken wij naar onze ziel? Hoe verhouden lichaam en ziel zich? In drie middagen willen we met elkaar het boekje bespreken. Natuurlijk is belangrijk dat we ook allemaal het boekje gelezen hebben. Voor de eerste keer wordt ervan uitgegaan dat u pagina 1 t/m 26 hebt doorgenomen.

Het boek is te koop in de boekhandel en heeft ISBN nummer: 9789043534819; het kost ongeveer € 7,-.

Leiding: ds. Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.com, 06-10811430

Gaarne van tevoren aanmelden.

Datum en tijd: drie donderdagmiddagen: 30 september, 21 oktober en 11 november; van 14.00 tot 16.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Kring 'Is er meer in ons?'

Tijdens vier bijeenkomsten lezen we enkele hoofdstukken uit het boek 'Er is meer in ons' van Wim Davidse.

De eerste avond lezen we de hoofdstukken over Ety Hillesum en Dag Hammarskjöld. Wat spreekt ons aan in de gods- en levens-

ervaringen van deze moderne mystici?

De tweede avond lezen we teksten over christelijke en joodse mystiek, waarbij we kunnen nagaan of er raakpunten zijn met onze eigen geloofservaringen.

De derde avond vertellen we elkaar iets over onze eigen geloofsontwikkeling. Is daarin veel veranderd?

De vierde avond gaan we na of mystieke ervaringen uit het boek misschien van betekenis kunnen zijn voor ons eigen geloof.

Leiding en opgave: Wim Davidse, 070-3254332, willem.davidse@hetnet.nl

Data en tijd: donderdagavond 14 oktober, 11 november, 13 januari en 10 februari; steeds van 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: Bosbeskapel

Levensvragen

Pioniersplek LichtDelen en de Abdijkerk organiseren samen een reeks avonden over levensvragen. We bespreken hoe Jezus omging met de betreffende vragen en hoe ze een rol spelen in onze levens.

Leiding en opgave: Louise den Hoed, Wietske Verkuyl en Rianne van Deursen
Maak vooral je interesse kenbaar bij Louise den Hoed, 06-34689227, info@lichtdelen.nl en/of Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl, 06-38267000.

Data, tijd en plaats: nader te bepalen

Meditatief schilderen over 'Het goede leven'

Aandacht, stilte en beweging zijn de ingangswaarden van deze bijeenkomst meditatief schilderen. Een activiteit voor mensen die graag op een creatieve wijze expressie willen geven aan het thema 'Het goede leven'. Naar aanleiding van een pelgrimslid maak je je eigen kunstwerk. Je hoeft geen schilderservaring te hebben om mee te doen. Na het schilderen praten we met elkaar door over waar het schilderij 'het goede leven' verbeeldt.

Leiding en opgave: Sandra den Hollander, 06-41836659, a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Graag voor 1 november opgeven; maximaal 10 deelnemers.

Data, tijd en plaats: op 10 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Bosbeskapel, op 15 november van 15.00 tot 17.00 uur in de Shalomkerk

Meditatie- en gesprekskring

Hopelijk gaat in september in de Shalomkerk de groep met de nieuwe aanduiding 'meditatie en gesprek' van start. In deze groep is ervaring niet vereist, openheid is wel fijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

De bijeenkomst begint met het aansteken van een kaars, het uitspreken van 'woorden voor onderweg' en luisteren naar muziek. Vervolgens bespreekt de groep een thema dat door een van de deelnemers is voorbereid. Het gaat dan over dingen uit het leven die je raken, zoals bijvoorbeeld liefde, loslaten, vertrouwen enzovoort. We gebruiken ook onderwerpen uit het boek over emoties van Anselm Grün, onderwerpen uit de boeken van Dietrich Bonhoeffer en uit het boek van Wim Davidse over wat we van de mystici kunnen leren.

Daarna is er een korte pauze en houden we een stiltemeditatie. Het is goed om te ontspannen en helemaal stil te worden. Zo kan je dieper bij de bron in jezelf komen.

In de stilte kan je God nog meer ontmoeten.

Leiding: afwisselend Ypie Veer, Wim van der Weij en Ineke Ras

Informatie en opgave: Ineke Ras, 06-21897750, inekeras@ziggo.nl

We starten voorlopig met één keer per maand op dinsdagochtend en beslissen later in het jaar over vervolgdagen.

Data en tijd: (onder voorbehoud) 21 september, 26 oktober, 23 november, 14 december; van 10.00 tot 11.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Nieuwe Theologische Inzichten

We bespreken aan de hand van samenvattingen het boek 'God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan', van dr. Gerrit Manenschijn. Wanneer u geïnteresseerd bent en van plan de bijeenkomsten bij te wonen is het raadzaam – in verband met het aantal samenvattingen – u vroegtijdig aan te melden.

Helaas was 18 november 2020 de laatste bijeenkomst in het seizoen 2020-2021. Nu er per 1 september wellicht meer ruimte komt, hopen we de besprekingen half september te kunnen hervatten.

Leiding en opgave: ds. Fokke Fennema, f.b.fennema@planet.nl, 06-54941233

Data en tijd: woensdag 15 september; de daaropvolgende data: 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei; van 14.00 tot 15.30 uur

Plaats: Shalomkerk

Taal vinden voor bijzondere ervaringen en samen mediteren

In het pastoraat tref ik regelmatig mensen die vertellen over een ervaring met een engel; anderen vertellen dat ze hun overleden partner of vader of moeder hebben gezien. Zelf heb ik ook bijzondere ervaringen zo nu en dan. Het is echter niet zo eenvoudig dergelijke ervaringen een plaats te geven in het denken. Ze brengen voor mij de Bijbel-

verhalen weliswaar dichterbij, maar stroken niet erg met het huidige wetenschappelijke paradigma en ook niet altijd met de insteek van de kerk... Met een groepje mensen verkennen we hoe we taal kunnen vinden om deze ervaringen te duiden. Kunnen Hans Stolp (helderziend en esoterisch christen) of Rudolf Steiner (helderziend en grondlegger van de antroposofie) ons helpen om door te dringen in deze ervaringen? Of Barbara Brennan (healer)?

Wie zin heeft om mee te doen melde zich.

Leiding en opgave: Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl, 06-38267000 en Johannes Borger

Data en tijd: 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december; vanaf 20.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Zingen met Jeroen

Eindelijk kan er weer gezongen worden in de kerk. Onder het motto 'Zingen en leren uit het Liedboek' maakt organist en dirigent Jeroen de Ridder elke maand een leerzame maar ook een ontspannen tocht door het Liedboek. Er worden bekende en onbekende liederen gezongen waarbij aandacht wordt besteed aan inhoud, betekenis en historie van het lied.

Zingt u graag en bent u benieuwd naar de achtergrond van een lied, dan zult u zeker aan uw trekken komen.

Leiding: Jeroen de Ridder

Informatie: Harriet Kolber, flowerharriet@gmail.com

Datum en tijd: dinsdag 7 september en vervolgens elke eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur

Plaats: Shalomkerk

De Bijbel, zijn verhalen en taal

Bijbelgespreksgroep Jesaja

In deze gespreksgroep verkennen wij met elkaar het Bijbelboek Jesaja. Het boek wordt vaak gelezen in de eredienst, als inleiding op de lezingen van het Nieuwe Testament. Er valt een hoop moois in het boek te ontdekken en we gaan daarover in gesprek met elkaar.

Elke keer lezen we een stuk tekst en praten aan de hand van vragen hoe wij de boodschap vandaag de dag verstaan.

Vorig jaar hebben we al een paar middagen aan dit boek besteed, in dit nieuwe seizoen gaan we de eerste keer nog even 'op herhaling' en gaan dan de keren erna verder.

Leiding en opgave: ds. Michiel Aten,

m.c.aten@hotmail.com, 06-10811430

Opgave is niet noodzakelijk; de middagen staan op zichzelf, een keer missen is niet erg.

Data en tijd: zeven keer op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: 6 oktober, 3 november, 8 december, 12 januari, 2 februari, 2 maart en 23 maart.

Plaats: Abdijkerk

Ballast of Bagage

Bijbelverhalen of geloofsovertuigingen gaan soms al lange tijd met je mee. Wat door de een ervaren wordt als zinvolle bagage ervaart de ander soms als hinderlijke ballast. Rondom verhalen en geloofswaarden die de deelnemers zelf inbrengen, gaan we hierover met elkaar in gesprek. We leren zo elkaar beter kennen en tegelijk ook de Bijbelverhalen. Ook horen we van elkaar waar we wel of niet (meer) in geloven.



Leiding en opgave: Martin Koster, 070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl
Opgave graag voor 1 oktober.

Tijd en plaats: worden met de deelnemers nader afgesproken

ALEF-cursus

Bijbels Hebreeuws voor beginners

De nieuwe opzet van deze cursus is erg aangeslagen. Er wordt onder andere veel met beeldmateriaal gewerkt.

We beginnen met het herkennen van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Deze letters vertellen elk hun eigen verhaal. Aan de hand van kunstzinnige verbeelding van deze letters kijken



en horen we naar dit verhaal en leren we tegelijk de letters lezen en schrijven. Gaandeweg leer je de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om eenvoudige woorden hardop te lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. Wie meedoen, kunnen in de loop van de cursus een Bijbelvers aanreiken dat we dan gaan verkennen en lezen in de oorspronkelijke taal.

Leiding en opgave: Martin Koster, 070-4065871, m.koster@kpnplanet.nl
Opgave liefst voor 1 oktober.

Data en tijd: eens in de veertien dagen op een tijdstip dat voor de meeste belangstellenden gunstig is; bij opgave geef je aan welke dagdelen (overdag/'s avonds) je zou kunnen

Plaats: Bosbeskapel

Kunst en cultuur

Leeskring Bosbeskapel

In je eentje een boek lezen op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over een boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen.

Onze leeskring is een groep van ongeveer twaalf mensen die gedurende een periode van twee maanden hetzelfde boek lezen.

Daarna komen we samen om te praten en te discussiëren over het boek. De titels worden in onderling overleg gekozen.

Leiding en opgave: Ineke Ludwig-van de Water, 070-3687446 / 06-44418054, inekeludwig@ziggo.nl

Plaats: Bosbeskapel

Kunstkring

Vanaf oktober komt de kunstkring elke tweede donderdag van de maand bij elkaar. Er komen diverse thema's aan de orde, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het jaarthema. In de Zondagsbrief wordt u hierover geïnformeerd. Tweemaal per seizoen bezoeken we een museum. Iedereen is van harte welkom.

Leiding en opgave: Petra Oudshoorn, 070-7370169, pboudshoorn@xs4all.nl

Data en tijd: 14 oktober (onder voorbe-

houd), 11 november, 9 december (museumbezoek), 13 januari (Driekoningenmaaltijd), 10 februari, 10 maart (museumbezoek), 21 april; aanvang: 20.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Kijken naar werk van Marc Chagall

Omdat deze middagen in 2020 en de eerste helft van 2021 niet door konden gaan, worden ze dit seizoen opnieuw aangeboden. Velen houden van het kleurrijke schilderwerk van Marc Chagall. We gaan het groot projecteren in de Bosbeskapel en ernaar kijken en indrukken delen. Ook wordt er achtergrondkennis met elkaar gedeeld. Elke deelnemer kan zelf iets van Chagall inbrengen. Wilt u persoonlijk via de e-mail op de hoogte gehouden worden van tijd en plaats, dan kunt u zich aanmelden bij Martin Koster.

Leiding en opgave: Martin Koster, m.koster@kpnplanet.nl, 070-4065871

Wie zich vorige keer al opgaven, krijgen bericht wanneer een eerste keer gepland gaat worden. Graag aanmelden voor 1 oktober.

Tijd en plaats: worden met de deelnemers nader afgesproken

Kijken naar Kunst – Verbeelding van Goden en Helden

Dit is een vervolg op de cursus die de voorgaande jaren werd gegeven en zeer succesvol was.

In 14 tot 16 bijeenkomsten wordt een fascinerend overzicht gegeven van hoe beeldhouwers en schilders in de loop der eeuwen de Griekse mythologie hebben vormgegeven. Aandacht is er ook voor hoe in ons dagelijks leven daarvan nog invloeden zijn te vinden en hoe de relatie is met het christendom. Daarbij worden vooral kunstwerken getoond die men in directe omgeving – Nederland en België – zelf kan gaan bekijken.

Deze cursus wordt gegeven aan de hand van powerpointpresentaties.

De cursus wordt afgesloten met de presentatie 'Passie rond Pasen', die het artistieke verhaal over de Passieweek laat zien.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en haar religieuze inspiratiebronnen.

Leiding en opgave: André Stek, www.andrestek.nl of compostela1@live.nl, 070-3609503

Data en tijd: maandagavonden, wekelijks,

19.30-21.30 uur; start: 27 september donderdagochtenden, wekelijks, 10.30-12.30 uur; start 30 september donderdagmiddagen, wekelijks, 14.00-16.00 uur; start 30 september

Met uitzondering van schoolvakanties.

Plaats: oude kerkenraadszaal, straatzijde Bosbeskapel (zoals in voorgaande jaren)

Tolstoj opnieuw

Tolstoj was een briljant denker, zijn tijd ver vooruit. Met name diens boeken over het christendom werden destijds in Rusland verboden door de oosters-orthodoxe kerk. Sieuwert Haverhoek vertaalt de verboden boeken van Tolstoj die in het Nederlands nog nooit vertaald zijn. Een aantal vertalingen van Sieuwert zal dit jaar worden uitgegeven door uitgeverij Van Warven. In de Abdijkerk deelt Sieuwert diezelfde vertalingen al jaren gratis uit aan zijn publiek. Dit keer zullen we met elkaar tekstgedeelten lezen uit het boek 'Wat moeten we dan doen? Autobiografische zoektocht naar de betekenis van het leven'. Hierin vertelt Tolstoj over zijn verblijf in Moskou. We lezen bespiegelingen over geld en armoede, over slavernij en arbeid. De vraag die Tolstoj, als radicaal volgeling van Christus, voortdurend bezighield was: 'Wat draag ik bij tot een betere wereld?' We zullen bespreken of we de observaties van Tolstoj herkennen voor onze tijd.

Leiding: Wietske Verkuyll

Datum en tijd: woensdag 27 oktober; inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Dichter bij Dichten

Wanneer u net als ik van mooie woorden en gedichten houdt, bent u van harte welkom bij Dichter bij Dichten. Samen werken we een thema uit en aan de hand daarvan lezen we gedichten en schrijven we ze zelf ook. Moeilijk? Nee, wel heel verrassend.

We gaan samen als het ware op een korte ontdekkingsreis door de taal met woorden en zinnen en kunnen genieten van elkaars gedachten en gedichten. De workshops worden op drie data gehouden.

Leiding: Adrienne Vooijs

Aanmelding: dichterbijdehand@hotmail.com

Data en tijd: drie maandagen: 13 september, 11 oktober en 29 november; van 20.00 tot 21.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Uw huis is uw eigen sport-school

Heeft u tijdens de coronatijd veel gezeten en wilt u wat meer in beweging komen, doe dan gezellig mee met deze workshop. U maakt kennis met een manier van bewegen gericht op uw eigen huis.

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Maximaal aantal deelnemers: 12 per groep.

Leiding en opgave: Sarie Talsma, 070-3970459, sarietalsma@hotmail.com

U kunt zich aanmelden tot 20 september.

Data en tijd: woensdagochtend 22 september, 10.00-11.00 uur

woensdagmiddag 22 september, 14.30-

15.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Uw eigen paaskaars beschil-deren

We kennen allemaal de paaskaarsen in onze kerken. Elk jaar met weer nieuwe symbolen en kleuren. Maar wat zou er op uw paaskaars kunnen staan? Tijdens deze workshop beschildert u met acrylverf een kaars. De kaars is 20 cm lang en aan de onderkant 7 cm dik. Al het materiaal (zoals kaarsen, penselen, verf en voorbeelden) is aanwezig. De kosten bedragen € 3,-.

Maximaal aantal deelnemers: 15 per groep.

Leiding en opgave: Sarie Talsma, 070-3970459, sarietalsma@hotmail.com

Opgave voor 2 maart.

Data en tijd: woensdagochtend 9 maart, 10.00-11.30 uur

woensdagavond 9 maart, 19.30-21.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Symbolisch bloemschikken

Tijdens deze workshop maakt u kennis met het symbolisch bloemschikken en hoe een symbolische schikking tot stand komt. Het thema is: 'Einde van het kerkelijk jaar'. U maakt zelf een kleine schikking. Voor materialen en documentatie wordt gezorgd. De kosten bedragen € 7,50 p.p.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die nog niet bekend zijn met symbolisch bloemschikken.

Maximaal aantal deelnemers: 15.

Leiding en opgave: Astrid van Veen, astrid-vv@hotmail.nl; Sarie Talsma, 070-3970459, sarietalsma@hotmail.com

Opgave voor 20 november.

Datum en tijd: woensdagavond 24 november, 19.30-21.00 uur

Zondagmatinee

Korte, gratis toegankelijke concerten op de zondagmiddag met wisselende bezetting: ensembles, koren, piano en meer.

Data en tijd: in principe iedere derde zondag van de maanden januari tot juni, met uitzondering van april: in die maand is het de vierde zondag (24 april); aanvang: 15.30 uur

Informatie: www.abdijkerk.info

Plaats: Abdijkerk

Orgelconcerten bij kaarslicht

Op drie zaterdagmiddagen in november: orgelconcerten door topmusici op het historische Reichner-Bätzorgel van de Abdijkerk. 06 november – Francesca Ajossa (Italië) 13 november – Rien Donkersloot (Amersfoort)

20 november – Bernard Winsemius (Amsterdam)

Data en tijd: de data staan hierboven; aanvang: 15.30 uur

Informatie en reserveren: www.abdijkerk.info; reserveren kan vanaf 1 oktober

Plaats: Abdijkerk



Zomerse orgelbespelingen

Korte, gratis toegankelijke orgelbespelingen door talentvolle Nederlandse organisten.

Data en tijd: zondagmiddagen in juli en augustus; aanvang: 15.30 uur

Informatie: www.abdijkerk.info

Plaats: Abdijkerk

Films die je raken

Voor het komend seizoen heeft de filmgroep Bosbes, bestaande uit Jenneke Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra en Peter Soerel zeven afwisselende en boeiende films geprogrammeerd.

De filmvoorstellingen vinden op maandagavond plaats. Indien de coronamaatregelen het toelaten, bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Bosbeskapel. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om over de vertoonde film na te praten.

Indien er nog beperkende maatregelen gelden vanwege corona, zullen er geen consumpties geschonken worden en zal er geen gelegenheid zijn om na te praten. Houdt u de mededelingen in het wijkblad en de Zondagsbrief in de gaten.

Informatie: Jenneke Reitsma, 070-3258563

Tijd: 20.00 uur (start filmvoorstelling);

inloop vanaf 19.30 uur

Plaats: Bosbeskapel

Et Si On Vivait Tous Ensemble (2011)

maandag 20 september

Vijf goede vrienden op leeftijd, vijf verschillende karakters. Claude is een vrouwenliefhebber. Annie en Jean (een koppel) zijn twee tegengestelden; hij is een politiek activist, zij houdt van het rijke conventionele leven. Dan zijn er nog de feministe Jeanne en de onbezorgde Albert die vol levenslust zit. Zij zijn vijf oude vrienden en hebben allen verschillende problemen met het ouder worden. De een ervaart dat zijn passie afneemt, de ander verbergt een ernstige ziekte. Weer een ander merkt niets van het feit dat zijn geheugen een loopje met hem neemt. De vijf hebben een goede oplossing om gezamenlijk de problemen van het ouder worden onder ogen te zien: samenwonen.

Duur: 96 minuten



The Two Popes (2019)

maandag 18 oktober



Gefrustreerd door de koers die de katholieke kerk vaart, vraagt kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) toestemming van paus Benedictus (Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te gaan. In plaats van het ontslag te aanvaarden roept de introverte paus Benedictus, geconfronteerd met laster en gebrek aan zelfvertrouwen, zijn meedogenloze criticaster en toekomstige opvolger van Rome op om een geheim te onthullen dat de fundamenten van de katholieke kerk op hun grondvesten doet schudden. Achter de Vaticaanse muren begint een tweestrijd tussen traditie en vooruitgang, schuld en vergeving. Onderwijl proberen deze twee zeer verschillende mannen hun eigen verleden het hoofd te bieden om op die manier een gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomstperspectief te creëren voor de kerk en haar miljard volgers wereldwijd.

Duur: 125 minuten

Sorry We Missed You (2019)

maandag 15 november

Sinds de financiële crash in 2008 worstelt het gezin Turner met geldproblemen. In de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen knopen koopt Ricky, de patriarch van het gezin, een nieuw voertuig om een leverdienst te kunnen uitbouwen. Intussen levert ook zijn vrouw Abbie hard werk als verzorgster. De familieleden weten wat ze aan elkaar hebben, maar de uitdagingen waarvoor ze staan zullen gevolgen hebben voor hun hechte band.

Duur: 100 minuten

The Biggest Little Farm (2018)

maandag 17 januari



Documentaire over cameraman John Chester en zijn vrouw Molly die een stuk grond aanschaffen buiten de stad om een duurzame boerderij te beginnen waar ze hun eigen producten kunnen verbouwen. Het dorre land wordt volgens een ingenieus systeem bebouwd en met de komst van varkens, eenden en kippen wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Ze worden geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen, maar ontdekken ook dat de kracht van de natuur de remedie kan zijn bij het bestrijden van diverse plagen, waardoor pesticiden overbodig zijn.

Duur: 90 minuten

Green Book (2018)

maandag 21 februari

De Italiaans-Amerikaanse uitsmijter Tony Lip zit tijdelijk zonder werk als zijn nachtclub een paar maanden dicht gaat. Vervolgens besluit hij als chauffeur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist. De twee leven in een totaal andere wereld, maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.

Duur: 130 minuten



The Kite Runner (2007)

maandag 21 maart

Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in Kabul. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in handen heeft. Hassan is



zijn hulpje, de vliegerwinger. Wanneer er iets vreselijks gebeurt met Hassan vraagt hij zijn trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir en zijn vader naar de Verenigde Staten. Maar Amir slaagt er niet in Hassan te vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem terug naar Afghanistan, waar Amir wordt geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om de oude schuld jegens Hassan in te lossen sleept hem mee in een huiveringwekkend avontuur.
Duur: 128 minuten

De Dirigent (2018)

maandag 18 april
Biopic over de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent ter wereld: Antonia Brico. Antonia Brico wordt in 1902 als Wilhelmina Wolthuis in Rotterdam geboren, maar verhuist in 1908 met haar



adoptieouders naar Californië. Na een muzikale opleiding in de VS vertrekt ze in 1927 naar het conservatorium in Berlijn, waar ze als eerste Amerikaanse in 1929 afstudeert. In 1930 debuteert ze als eerste vrouwelijke dirigente voor het Berlijns Filharmonisch Orkest; in 1938 is ze de eerste vrouw die voor het New York Filharmonisch Orkest staat. Haar bewogen leven staat ook verder, met succes, in het teken van het veroveren van een plaats en die te behouden, in de door mannen gedomineerde dirigentenwereld.
Duur: 135 minuten

Ontmoeting en gesprek

Koffiekring in Kijkduin

Eens in de drie maanden komen gemeenteleden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken samen koffie of thee op een leuke locatie in de omgeving of bij iemand thuis. De kring is ontstaan naar aanleiding van het project 'De kerk komt naar je toe' en loopt al een paar jaar heel goed.

Nieuwe deelnemers of deelnemsters zijn van harte welkom! Els en Janneke geven graag informatie.

Informatie: Els de Graaf, elsdegraaf52@live.nl of Janneke van Peer, 070-3259510

Data: in verband met de huidige beperkende maatregelen kunnen nog geen data vastgesteld worden; die worden later bepaald

Koffieochtend

In het nieuwe pandje van Pioniersplek LichtDelen willen we je graag verwelkomen. Heb je leuke ideeën of wil je kennismaken? Wees welkom voor een kop koffie, iets lekkers erbij en een goed gesprek.

Leiding: Louise den Hoed, 06-34689227, info@lichtdelen.nl

Data en tijd: iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (vanaf 13 augustus)

Volg website en Facebook.com/LichtDelen.

Plaats: Schwerinkade 30

Night of Light

Op zaterdagavonden willen we de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden een kaarsje te komen aansteken en

elkaar te ontmoeten. Er klinkt muziek in de kerk en mensen kunnen daar rustig in stilte zitten. In de gemeentesaal is er een hapje en een drankje en ruimte voor gesprek.

Organisatie: Taakgroep Jeugd en Jongeren, in samenwerking met Pioniersplek LichtDelen

Informatie: Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl, 06-38267000

Data en tijd: iedere tweede zaterdag van de maand; van 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: Abdijkerk

Oecumenische kring in het Wijndaelercentrum

We waren nét gestart met een kring toen de coronacrisis uitbrak. Hopelijk zullen we de kring in dit seizoen kunnen voortzetten.

Deze kring is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van Houthaghe.

Leiding: Wietske Verkuyl

Thematafelen

De coronapandemie heeft ThemaTafelen er gelukkig niet van kunnen weerhouden om door te gaan. We hielden een aantal keren ThemaTafelenThuis: deelnemers kwamen hoofdgerecht en dessert ophalen in de Bosbeskapel en luisterden thuis aan de eettafel via kerkomroep naar het onderwerp. Waarschijnlijk moeten we dit nog een of twee keer zo voortzetten maar in de loop van komend seizoen gaat hopelijk alles weer als vanouds in de gemeentesaal plaatsvinden.

Data: De twee eerstvolgende keren zijn: zaterdag 25 september en zaterdag 13 november. We hopen weer dat velen mee zullen doen. Te zijner tijd ontvangt u via de Zondagsbrief weer alle nodige info. Alvast wat de eerste keer betreft: op 25 september zal Hans van Spanning vertellen over bijzondere ins en outs rondom Prinsjesdag.

Informatie en opgave: Algemene informatie kunt u ontvangen van Lia Pronk, 06-20834069. Opgave voor als u mee wilt doen kan bij Victor Heemskerk: 06-27406908 of thematafelen@vcomputers.org.



Vastenmaaltijden in de 40 dagentijd

In de Abdijkerk willen we in de 40 dagentijd op de woensdag met elkaar eten: een eenvoudige maaltijd met een thema. Het overkoepelende thema is: 'Voeding en milieu'.

Opgave: Wietske Verkuyl, w.verkuyl@xs4all.nl, 06-38267000

Data en tijd: 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april; van 18.00 tot 19.30 uur

Plaats: Abdijkerk

Jeugd en jongeren

Bijbelkeuken

Onder de naam Bijbelkeuken stelt pioniersplek LichtDelen een thema, onderwerp of actualiteit centraal met een knipoog of link naar de Bijbel. Maar ook een creatieve Bijbelstudie waarin deelnemers samen een opdracht krijgen kan aan de orde zijn. Het doel van deze avond, waarop ook samen heerlijk wordt gegeten (tegen een kleine vergoeding), is het delen van elkaars verhaal. 'Samen geloven & doen' is het motto van LichtDelen. We hopen wat van God te ontdekken in deze verhalen. Deel je mee? Op onze Facebookpagina (@LichtDelen) vind je meer over onze samenkomsten en alle informatie voor de komende keer.

Leiding en opgave: Louise den Hoed, 06-34689227, info@lichtdelen.nl

Data: elke derde vrijdag van de maand; vanaf 18.00 uur

Plaats: Schwerinkade 30

Jongerengespreksgroep

Samen met leeftijdsgenoten (20/30'ers) bespreken we tijdens gezellige avonden allerlei thema's op het gebied van geloof, moraal en maatschappij. We dagen elkaar uit, maar houden altijd respect voor elkaars mening. Onder leiding van een van de predikanten komen we tot diepgaande gesprekken, maar hebben we ook veel plezier. Ongeveer eens in de zes weken komen we bijeen, doe je mee?

Leiding en opgave: Robin Vellinga, jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl, 06-11290960

Data: in overleg met de deelnemers

Locatie: in een van de kerken of bij een van de deelnemers thuis

Kliederkerk

Bij Kliederkerk ontdekken jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. LichtDelen organiseert, samen met betrokken kerkleden, deze verrassende vorm van samen kerk-zijn met mensen die weinig of niets (meer) hebben met de traditionele kerk. Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en gezamenlijke

maaltijden zijn steeds terugkerend. De creativiteit van Kliederkerk zie je terug in uitdagende activiteiten die variëren van een bootcamp tot een gezamenlijk kunstproject. Kom je ook proeven tijdens het nieuwe seizoen? Op onze Facebookpagina (@LichtDelen) vind je de eerstvolgende Kliederkerkdatum. Like ons en blijf op de hoogte van meer LichtDelen.

Leiding: Louise den Hoed, 06-34689227, info@lichtdelen.nl

Data: eens in de twee maanden, zie Facebook.com/LichtDelen

Plaats: Schwerinkade 30



The Sun fun

Op elke vijfde zaterdag en aan het eind van het seizoen doen we met alle leden van The Sun iets leuks! Denk bijvoorbeeld aan een sport-en-spelavond op het strand of samen bowlen. Iedereen die mee wil doen (12-18 jaar) is welkom!

Leiding: Jantine Wignand, jeugd@denhaag-zuidwest.nl, 06-29474116

Data en tijd: vijfde zaterdag van de maand en seizoenafsluiting begin juli: 30 oktober, 29 januari, 30 april en 2 juli; om 19.30 uur

Plaats: Schwerinkade 30

The Sun teens

The Sun teens is voor jongeren van 12 tot 14 jaar en heeft bijeenkomsten op de derde zaterdagavond van de maand. Tijdens deze avonden ontdekken we wat het betekent om christen te zijn en hoe de verhalen uit de Bijbel ook nog relevant zijn voor ons vandaag de dag. Dat doen we op eigentijdse manieren, zoals door uitdagingen en spellen. Verder leren we ook over andere religies en culturen en brengen we wat we leren in de praktijk. Ben je er klaar voor om je mouwen op te stropen en mee te doen?

Leiding: Jantine Wignand, jeugd@denhaag-zuidwest.nl, 06-29474116

Data en tijd: derde zaterdag van de maand: 18 september, 16 oktober, 20 november,

18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni; om 19.30 uur
Plaats: Schwerinkade 30

The Sun youth

The Sun youth is voor jongeren van 14 tot 18 jaar en heeft bijeenkomsten op de eerste zaterdagavond van de maand (tweede in december en januari). Tijdens deze avonden staan vragen over hoe mens te zijn in deze wereld centraal. Wat is bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid in de klimaatverandering? Hoe ga je om met je medemensen? En in hoeverre volg je je vrienden in bepaalde keuzes? Antwoorden op deze en andere vragen ontdekken we samen, waarbij we hopelijk ook wat van elkaar kunnen leren. Durf je het aan op ontdekkingsstocht te gaan?

Leiding: Jantine Wignand, jeugd@denhaag-zuidwest.nl, 06-29474116

Data en tijd: eerste zaterdag van de maand (tweede in december en januari): 4 september, 2 oktober, 6 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni; om 19.30 uur

Plaats: Schwerinkade 30

Vaste activiteiten

Coronamaatregelen voorbehouden.

Abdijkerk

maandag	09.30 uur	Creagroep
donderdag	10.00 uur	Inloopochtend

Bosbeskapel

dinsdag	10.00 uur	Creatiefgroep
woensdag	10.00 uur	Beursplein
vrijdag	18.00 uur	Samen aan tafel

Shalomkerk

woensdag	09.30 uur	Handwerkclub
	10.00 uur	Koffiedrinken
	13.30 uur	Kaarten
donderdag	19.00 uur	Cantorij

Maandelijks

1e woensdag	19.45 uur	Op Dreef
2e woensdag	17.30 uur	Eetgroep
laatste vrijdag	19.30 uur	Stap In

Uitgave: Taakgroep Vorming en Bezinning