

Beursplein

Een project vanuit de [Bosbeskapel](#), Bosbesstraat 5
- creatief - bijstand verlenend – informatief –
en een gezellige ontmoetingplek in de wijk

Aan de Bosbesstraat 5 is sinds het voorjaar van 2015 op WOENSDAG een inloop van 10.00 uur tot na lunchtijd.

Bedoeld voor ieder uit de buurt.

Beursplein staat open voor allerlei activiteiten die buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is.

Bovendien is er tussen 10.00 en 12.00 uur sociaal juridisch spreekuur door mensen van Papyrus. Zij helpen u met het beantwoorden van vragen op juridisch en sociaal gebied en kunnen u helpen wegwijz te worden in allerlei officiële papieren.



Vrijwilligers van Beursplein helpen u om uw vraag of aanbod een plek te geven, zoals:

- je biedt een minicursus aan van iets waar je zelf goed in bent
- je zoekt een luisterend oor
- je biedt je ervaringen aan op het gebied van besparing en duurzaamheid
- je biedt je aan als maatje voor een wandeling
- je biedt hulp aan bij het invullen van een formulier
- je zoekt iemand die je helpt omgaan met een apparaat (bv mobieltje, laptop)
- je deelt ervaringen met mensen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden
- je laat anderen iets zien van je hobby of verzameling of liefhebberij
- je helpt mee met het klaarmaken van de Beursplein-lunch
- (eigen ideeën, enz.)

De ene woensdag kun je met een vraag of met een aanbod aankloppen bij één van de aanwezige vrijwilligers, een andere woensdag kan er misschien al handen en voeten aan gegeven worden. Een plek met volop ruimte voor creatieve ideeën.



Beursplein begint na de zomer vanaf woensdag 2 september en loopt door tot woensdag 9 december. In 2016 wordt weer gestart op woensdag 13 januari

De Bosbeskapel maakt deel uit van de kerkelijke wijkgemeente 'Den Haag Zuidwest' (Protestantse Kerk in Nederland). De Bosbeskapel wil een open plek zijn waar mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en waar ieder mens welkom is. Ze wil een uitdagende plek zijn waar samen met anderen gebouwd wordt aan een buurt en een wereld die voor iedereen leefbaar is.

Info: beursplein@bosbeskapel.nl

Website:

www.bosbeskapel.nl/beursplein

Beursplein onderscheidt zich van andere activiteiten van en vanuit de Bosbeskapel. Er is tijdens Beursplein op woensdag ruimte voor vraag naar en aanbod van: hulp, activiteiten, ideeën en gedachten. Ook is er ruimte voor gedachtewisseling over levenservaringen en over geloof of levensbeschouwing met respect voor ieders zoektocht naar zin en inspiratie. Op zondag wordt in kerkdiensten in de Bosbeskapel met name vanuit een bijbels-christelijke traditie gezocht naar zin en inspiratie voor leven en samenleven.

