



Zondag 8 september 2024

Startzondag

Leven in Gods Licht

Waarin zie jij Gods licht?
Hoe/Waar in ervaar jij Gods licht?

Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest



Voorganger: ds. Sara Dondorp
Ouderling: Henk Valstar
Diaken: Marianne Veenstra
Lector: Ada de Vries
Organist: Ineke Pieters
Beeld/geluid: Kees Verschoor

De dienst is te volgen via: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

VOORBEREIDING

Orgelspel

De muziek voor vandaag is gekozen naar aanleiding van de vraag aan een paar gemeenteleden: "In welke muziek ervaar je Gods licht?"

Welkom door de ouderling

Het licht wordt aangedragen in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede.

Aanvangslied Lied 210: 1 & 3 God van hemel, zee en aarde

Bemoediging, Drempelgebed

O: U die nooit te ver bent om ons te horen -

G: WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN

O: Die ooit de nieuwe morgen hebt geroepen -

G: MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN!

O: Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken -

G: MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN!

O: Die nooit te ver bent om ons te horen -

G: WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN!

we gaan zitten

ouderling en voorganger wisselen van plaats

Kyriëgebed

na elke bede zingen we:

Taizé



Ky-ri-e, Ky-ri-e e-le-i-son. Ky-ri-e, Ky-ri-e e-le-i-son. —

Glorialied Lied 834: 1, 2 & 3 Vernieuw Gij mij... (*staande*)

DIENST VAN HET WOORD

de ouderling van dienst legt de bijbel op de preekstoel

Groet V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed bij de opening van de Schrift: Lied 333 (2x)

Kom Geest van God

Inleiding op de Schriftlezing en/of moment met de kinderen

Schriftlezing Exodus 13:20-22 (NBV21)

Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil.

Antwoordlied Lied 214: 1 & 4 Het licht dat weer opnieuw begon

Schriftlezing Lucas 11:33-36 (NBV21)

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis of onder een korenmaat, maar plaatst hem op de standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht.'

Antwoordlied Lied 214: 5

Schriftlezing 1 Johannes 1:5-7 (NBV21)

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Antwoordlied Lied 214: 6

Gedicht Hans Andreus

Niet alleen in het holst, van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar, heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen, het hongert naar
een beetje gerechtigheid, aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet, van eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis, het hunkert naar

aardse dagen ooit, zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht, kind is en woord.

Antwoordlied Lied 214: 7 & 8

Korte overdenking

Antwoordlied Lied 601: 1 & 3

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Moment van voorbereiding op de bezinning

ANTWOORD EN GEBEDEN

Collecten Er wordt nu gecollecteerd. Ook kan gegeven worden via onderstaande bankrekeningnummers of via de QR-codes

1^e collecte

Bedrag overmaken op *NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.*
Wijkdiaconie/Bloemenfonds



2^e collecte

Bedrag overmaken op *NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.*
Protestantse Kerk Jonge Generaties



Orgelspel tijdens de collecte

Moment van bezinning Aansteken van kaarsjes

Lied: Psalm 139d Heel het duister is vol van luister... (3x)

Berichten van/voor de gemeente

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw A.M. van der Deijl-den Dulk

*Gods liefde houdt ons allen saam' in hemel en op aard'.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.*
(melodie Lied 512)

Gebeden

Dankgebed, voorbeden telkens besloten met 'zo bidden wij allen samen', waarna de gemeente zingt:



Slotlied staande **Lied 1005: 1, 4 & 5** Zoekend naar licht hier in het duister

Zegen



Orgelspel

Zondagsbrief

8 september 2024

Toelichting collecten

1^e collecte – Wijkdiaconie/Bloemenfonds

Voor de aanschaf van de bloemen die iedere zondag als een groet van de gemeente naar een gemeentelid gaan.

2^e collecte – Protestantse Kerk Jonge Generaties

Het hele jaar door met jongeren op weg Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk 'seizoenspakketten' gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. Meer lezen www.kerkinactie.nl/collecterooster

Agenda

11 sept. 10.00 uur Bosbeskapel – Beursplein

12 sept. 10.00 uur Bosbeskapel – Bijbelkring Zuidwest

14 sept. 10.00 uur Abdijkerk – Boekenmarkt en orgelconcert

16 sept. 19.30 uur Bosbeskapel – Filmavond

Bijbelkring Zuidwest

Donderdag 12 september van 10.00 uur tot 11.30 uur start de Bijbelkring Zuidwest met een nieuw seizoen. We zullen ons de komende tijd buigen over de Psalmen, te beginnen met de tweede helft van Psalm 19. Iedereen is van harte welkom.

Informatie en opgave: ds. Sara Dondorp,
070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

Opening expositie Leven in Gods licht

In de kerkzaal van de Bosbeskapel hangen van 14 september tot en met 27 oktober kunstwerken van textielkunstenaar Hannelieke van de Beek. De opening van de expositie met een lezing van Hannelieke van de Beek is op zaterdag 14 september 2024 om 15.00 uur in de Bosbeskapel. Berdine van Bommel verzorgt de muzikale omlijsting. Er is gelegenheid om de kunstwerken te bezichtigen op woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 15.00 -17.00 uur. Uiteraard kan ieder tijdens de kerkdienst op zondagmorgen aanwezig zijn waarbij men alle kunstwerken om zich heen heeft en kan men na afloop van de dienst de kunstwerken nader bekijken.

Beursplein *Labyrint*

A.s. woensdag 11 september komt ds. Sara Dondorp vertellen over het labyrint. Vorig jaar september heeft ze uitgebreid vertelt over het labyrint, een oeroude vorm die kan dienen als hulpmiddel bij pelgrimage of meditatie. Deze keer kunnen we ervaren hoe het is om het labyrint te lopen.

Wilt u ook eens iets vertellen of laten zien of via een workshop met de aanwezigen aan de gang, neem contact op met Sandra den Hollander Tel. 06-41836659 of a.j.den.hollander@outlook.com

Beursplein is er iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op Bosbesstraat 5. Van harte welkom!

Films die je raken "Les fils de l'autre"

Net wanneer Joseph aan zijn dienstplicht bij het Israëliësche leger wil beginnen, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. U bent van harte welkom op **maandag 16**

september in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5; aanvang: 19.30 uur, duur: 105 minuten. Toegang: een vrijwillige bijdrage. Inloop vanaf 19.00 uur. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen rekening een drankje bestellen. Er is dan ook gelegenheid om over de

vertoonde film na te praten.

Namens de filmcommissie en info Jenneke Reitsma. Tel. 070- 3258563

Cantorijprojecten

Zondag 29 september zingt de cantorij Shalom-Bosbes in de Shalomkerk. Repetities hiervoor zijn op de donderdagen 5, 12, 19 en 26 september in de Shalomkerk van 19.00 – 20.00 uur (koffie en thee vanaf 18.30 uur) en op de zondagen 1 en 15 september in de Bosbeskapel van 11.30 – 12.30 uur. Als u twee keer aanwezig kunt zijn op de repetities is dat voldoende om mee te kunnen zingen. Dat kan ook een keer op donderdag en een keer op zondag zijn, dat maakt niet uit. Van tevoren opgeven is wel verplicht, anders heeft u geen muziek. Dat kan per mail: cantorij@tagora.nl, maar persoonlijk bij mij kan uiteraard ook. We hopen op een flinke cantorij! Ineke Pieters

Boekenmarkt en orgelconcert in de Abdijkerk op Monumentendag

Op zaterdag 14 september is de Abdijkerk vanaf 10.00 uur open voor bezichtiging en kunt u een boekenmarkt bezoeken met vele mooie boeken voor weinig geld. Voor alle boeken geldt deze dag: 3 halen, 2 betalen. Om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur zijn er korte orgelbespelingen door Vincent Hildebrandt en om 15.30 uur zal Gijsbert Kok de dag afsluiten met een orgelconcert, waarin hij werken zal spelen van Buxtehude, Böhm, Hollins, Reger en De Wolff.

Nieuw seizoen jeugdactiviteiten

Komend seizoen zijn er allerlei jeugdactiviteiten voor alle leeftijden. Natuurlijk zijn er de bekende activiteiten: The Sun voor jongeren van 12 tot 16 jaar, Kliederkerk voor alle leeftijden en de gespreksgroep 20/30'ers voor, inderdaad, 20/30'ers. Maar er zijn ook twee nieuwe activiteiten. Sinds de zomer is er een gespreksgroep voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot begin 20 jaar, onder leiding van ds. Martin van Wijngaarden. Daarnaast start eind september een zustergroep van The Sun, genaamd The Moon. Dit wordt een groep voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die, net als bij The Sun, gezellige activiteiten met bijeenkomsten over het geloof en de Bijbel af zullen wisselen. Bent of kent u iemand die geïnteresseerd is in deze activiteiten en wilt u meer informatie? Neem dan contact op via jeugd@denhaag-zuidwest.nl of 06-29474116.

Tot ziens!

Op het moment dat ik dit schrijf, woensdag 28 augustus, ben ik voor mijn laatste dag aan het werk. Ik heb ervoor gekozen om vanaf september te stoppen met mijn werk als pionier bij LichtDelen. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik in het afgelopen jaar mocht ontmoeten en alle dingen die ik heb mogen leren en ik hoop dat

LichtDelen via een andere weg een mooi vervolg mag krijgen en van meerwaarde mag zijn voor veel wijkbewoners van Den Haag-Zuidwest. Graag wens ik jullie allen van harte Gods Liefde en Zegen toe! Hartelijke groet, Rosalie Prinsen

Voorganger volgende week ds. Martin L.van Wijngaarden

Vertrouwenspersonen

De Protestantse Kerk Den Haag heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Informatie en contactgegevens in de flyer op het folderrek en op <https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/vertrouwenspersoon>

Voor informatie over onze gemeente:

Kjell Wagner

Tel. 070-404392006, e-mail: contact@bosbeskapel.nl

www.bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid predikant

Ds. Sara Dondorp

tel. 070-2202004, e-mail: predikant@bosbeskapel.nl

Bereikbaarheid kerkelijk werker

Sandra den Hollander.

Tel. 06-41836659, email: a.j.den.hollander@outlook.com

Verhuur zaalruimte Bosbeskapel

Contactpersoon: Teun Schotte

Tel. 06-41568260, email: verhuur@bosbeskapel.nl

Zondagsbrief digitaal

Om de Orde van Dienst en Zondagsbrief wekelijks per e-mail te ontvangen kunt u zich aanmelden via zondagsbrief@bosbeskapel.nl

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

Ledenadministratie Bosbeskapel

Arnold te Winkel, tel. 070 3670763.

ledenadministratie@bosbeskapel.nl

Administratie Samenklank

Jantine Wignand, tel. 070 3972495

abbonementen@denhaag-zuidwest.nl .