

# Activiteitenkrant

## Leven in Gods Licht

### Voorwoord

De schepping begint met licht. De aarde was woestheid en warboel en God scheidt orde, te beginnen met licht. God maakt onderscheid tussen licht en donker. Daar begint de Bijbel mee. Sinds het begin leven we in Gods Licht.

Vervolgens lezen we verhalen over broedertwist, verraad, onrecht en wat niet al. Maar ook over nieuwe hoop en perspectief. Het zijn geen verhalen over koningen of godenzonen, maar verhalen over gewone mensen zoals u en ik. Verhalen over mensen die leven in Gods Licht. In al hun kwetsbaarheid.

Het thema 'Leven in Gods Licht' gaat het komende activiteitenseizoen met ons mee. Te beginnen op de Startzondag, waarin we op alle drie de locaties lied 210 zingen: God van hemel, zee en aarde / Vader, Zoon en heilige Geest, / die ons deze nacht bewaarde, / onze wachter zijt geweest, / houdt ons onder uw gezag, / ook in deze nieuwe dag.

Het komende seizoen is er weer veel te beleven in de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. We kunnen samen zingen, samen mediteren, samen eten, samen met elkaar in gesprek, we kunnen films kijken, tentoonstellingen bezoeken of kunst kijken. Ga vooral ook eens bij een van de andere locaties kijken.

De Taakgroep Vorming en Bezinning heeft heel veel activiteiten gebundeld in deze Activiteitenkrant. Niet alles is van tevoren bekend en mogelijk komen er nieuwe initiatieven bij. Houd daarom het blad Samenklank, de Zondagsbrieven en de websites goed in de gaten. Namens de Taakgroep Vorming en Bezinning,

*ds. Sara Dondorp*

## Geloof en spiritualiteit

### Meditatie- en gespreksgroep

In september gaat de Meditatie- en gespreksgroep weer van start; eenmaal per maand op dinsdagochtend. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Ervaring is niet vereist, openheid is wel fijn.

Door de jaren heen hebben zich in de groep bepaalde rituelen ontwikkeld: het aansteken en later weer uitblazen van een kaars, het zingen van een openings- en een slotlied en het voorlezen van enkele teksten. De meeste tijd wordt besteed aan het bespreken van een thema dat (vrijwillig) door een van de deelnemers is voorbereid. Dit kan ook door het lezen van een passage uit een boek of een krantenartikel. We delen dan met elkaar onze ervaringen en/of inzichten daarover. Na een korte pauze houden we een stiltemeditatie over het besprokene. Het voelt goed om dan te ontspannen en helemaal stil te worden. Zo kun je dieper bij de bron in jezelf komen en de relatie met de ander en met God beleven.

**Leiding:** afwisselend Ypie Veer, Wim van der Weij, Ineke Ras-van den Berg

**Opvang:** Ineke Ras-van den Berg, 06-21897750

**Data en tijd:** dinsdag 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei (de laatste bijeenkomst van het seizoen!); 10.00-11.30 uur

**Plaats:** Shalomkerk

### Kapelgesprekken

We gaan het boek 'De namiddag van het christendom: Op weg naar een nieuw tijdperk' van Tomáš Halík bespreken. Halík is een katholiek priester die in Praag hoogleraar filosofie en sociologie is. Hij heeft de gave om de rijkdom van de christelijke traditie in begrijpelijke taal weer te geven, zonder in te leveren aan diepgang. Hij beschrijft

hoe de kerk (ooit een verbindende sociale kracht) nu uitgeblust lijkt. Voor wie serieus nadent over wat geloof door de eeuwen heen was, is dit een prachtig boek dat veel gespreksstof aanreikt. Halík is kritisch ten opzichte van de kerk, maar ook hoopvol. We staan volgens hem op de drempel van een nieuw tijdperk in de christelijke geschiedenis, waarin godsdienst niet verdwijnt, maar verandert. Wat nemen wij voor nu mee op onze reis naar een nieuw tijdperk en wat kunnen we daar verwachten? Gaat u met ons mee op deze ontdekkingsreis?

**Informatie en opvang:** Huibert Oppedijk van Veen, 070-2119783, hhoppedijk@ziggo.nl

**Data en tijd:** maandag 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei; 20.00-21.30 uur

**Plaats:** Bosbeskapel

### Nieuwe Theologische Inzichten

In de maanden september t/m mei komen de deelnemers aan deze kring bij elkaar om de door ds. Fennema gemaakte samenvattingen van het boek 'Godenschemering:

De geschiedenis van ons geloof in God' van

*Vervolg op pagina 2*

Deze activiteitenkrant, vol met velerlei activiteiten, wordt u aangeboden door de Taakgroep Vorming en Bezinning. Deze taakgroep bestaat uit: Petra Oudshoorn (wnd. voorzitter), ds. Sara Dondorp, Suze Mulder, Wil Groeneveld en Johan Droppert (secretaris).  
Redactie: Loek Alting en Johan Droppert  
Opmaak: Frits van Gaans

Daniel de Waele te bespreken. Hebben we de bespreking van dit boek beëindigd voor het einde van het seizoen, dan gaan we verder met de samenvattingen van 'Vrede op aarde: Over heil en redding in deze tijd' van Stefan Paas.

**Leiding en opgave:** ds. Fokke Fennema, 070-3211443 of 06-54941233, f.b.fennema@planet.nl

**Data en tijd:** woensdag 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei; 14.00-15.30 uur

**Plaats:** Shalomkerk

## Zingen met Jeroen

Eens per maand wordt een uurtje zang op ontspannen wijze gepresenteerd en op de piano begeleid door Jeroen de Ridder. We zingen liederen uit verschillende bundels (in de Shalomkerk voorradig). Vooral ook uit het Liedboek, met voor ons nog steeds verrassende liederen. Jeroen vertelt daarbij inspirerend over de (muzikale) achtergrond ervan. We houden rekening met de tijd van het kerkelijk jaar.

Kom een keer meezingen! We beginnen (om 19.45 uur) met koffie of thee en zingen van 20.00 tot 21.00 uur.

**Leiding:** Jeroen de Ridder

**Opgave:** Harriet Kolber, flowerharriet@gmail.com

**Data en tijd:** dinsdag 3 september en vervolgens meestal op de eerste dinsdag van de maand; 19.45 -21.00 uur

**Plaats:** Shalomkerk

## Bijbelkring Zuidwest

Het Woord Gods is niet alleen een heilig boek, maar ook een mensenboek: met goddelijke inspiratie, geschreven door mensen in een taal die mensen verstaan over menselijke zorgen, vreugden, vraagstukken en verlangens. Over mensen die leven in Gods licht. Mensenverhalen die vaak verrassend actueel zijn. In de Bijbelkring lezen we Bijbelse teksten in het licht van onze eigen tijd. Vanaf september buigen we ons op de tweede donderdag van de maand over de Psalmen.

**Informatie en opgave:** ds. Sara Dondorp, 070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

**Data en tijd:** donderdag 12 september, 10 oktober, 14 november; 10.00-11.30 uur

**Plaats:** Bosbeskapel



## Gedachtenisviering met licht op het Abdiijkerkhof

Begin november worden op vele plaatsen overledenen herdacht. Dat herinneren gebeurt ook in Loosduinen en wordt georganiseerd door de PKN-Pioniersplek LichtDelen en de gemeente rond de Abdiijkerk.

Op 2 november is er vanaf 19.00 uur een samenkomst op de begraafplaats bij de Abdiijkerk (rechts achter de kerk). Daar zullen teksten klinken en er zal een kaars aangestoken worden. Na onder andere een afsluitend gedicht is er de mogelijkheid om in de Abdiijkerk een kaarsje te branden en in de ruimte ernaast koffie, thee of limonade te drinken.

**Leiding:** Rosalie Prinsen en ds. Martin van Wijngaarden

**Datum en tijd:** zaterdag 2 november; 19.00-20.30 uur

**Plaats:** Abdiijkerkhof, rechts achter de kerk

## 'Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis'

Dit zingt een oud lied (669) in het Liedboek. Letterlijk en figuurlijk in dit licht zullen liederen daaruit besproken worden. De directe aanleiding is dat het nu vijfhonderd jaar geleden is dat het eerste protestantse



gezangboek werd uitgegeven. Bij die liederen uit het Liedboek (uit vele tijdvakken en tradities) zijn vragen te stellen: Wat voor taal zingen die zangen? Wat zeggen die teksten ons? Met die teksten gaan wij in gesprek, en tegelijk met elkaar. Een gesprek dat over ons (zingend) geloof kan gaan, of over hoe de gemeente lofzingt, of noem maar op. Van harte welkom om mee te spreken.

**Leiding en opgave:** ds. Martin van Wijngaarden, m.van.wijngaarden@planet.nl, 06-10017055

**Data en tijd:** tweede dinsdag van de maand vanaf 10 september; 14.30-16.00 en 19.30-21.00 uur

**Plaats:** Abdiijkerk

## Op de grens van donker naar licht: paaslicht

In de paasnachtdienst houdt met de paaskaars het paaslicht intrede in kerken. De paasnacht was van oudsher een nacht om te waken en de verhalen van licht / Licht te overdenken. In de vroegte van paasochtend zal iets vergelijkbaars gebeuren op het strand in Kijkduin. We zullen (op de grens van water en land) de paasdag beginnen met onder meer het zingen van een paaslied en de lezing van het paasevangelie. De zonsopkomst wordt die dag verwacht om 6.33 uur. Daarna is er genoeg gelegenheid om (na een paasontbijt) naar de kerk te gaan.



Deze samenkomst is in samenwerking met onder meer de jongeren van de Abdiijkerk, The Sun.

**Leiding:** ds. Martin van Wijngaarden

**Opgave:** Jantine Wignand, 06-29474116 en ds. Martin van Wijngaarden, 06-10017055 (ook voor overleg als het te slecht weer zou zijn)

**Datum en tijd:** paasmorgen 20 april; 6.15 uur

**Plaats:** verzamelen bij de vuurtoren van Kijkduin

## Gesprekskring: 'Kijk op de ziel'

'Loof de Heer, mijn ziel, loof al wat in mij is, Zijn naam!' Het zijn verzen uit Psalm 103. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over 'mijn ziel'. Maar wat zeggen we daarmee?

Hoe zijn we mens (lichaam en ziel) in het licht van Gods Koninkrijk? Dr. Martine Oldhoff promoveerde op dit onderwerp en schreef er het handzame boekje 'Kijk op de ziel' over. In drie bijeenkomsten willen we

daar met elkaar over spreken.

**Leiding:** ds. Nel van Dorp

**Data en tijd:** vrijdag 10 januari, 24 januari, 7 februari; 10.30-12.00 uur

**Plaats:** Shalomkerk

## Kunst en cultuur

### Leeskring Bosbeskapel

In je eentje een boek lezen op de bank is leuk. Leuker is het om over een boek, de schrijver en literatuur te praten met anderen. Onze leeskring is een groep van ongeveer twaalf mensen die gedurende twee maanden hetzelfde boek lezen. Daarna komen we samen om te praten en te discussiëren over dat boek. De titels worden in onderling overleg gekozen.

**Leiding en opgave:** Ineke Ludwig-van de Water, 070-3687446 of 06-44418054, inekeludwig@ziggo.nl

**Plaats:** Bosbeskapel



### Kijken naar Kunst

*Het gelaat van Jezus*

Pas vanaf ca. 230 kennen we de eerste afbeeldingen van Jezus. Maar hoe zag Jezus er eigenlijk uit en hoe werd hij in de kunst afgebeeld? Moeten en kunnen we afgaan op hoe hij beschreven wordt in de Bijbel, de apocriefe boeken? Moeten we uitgaan van de lijkwade van Turijn, de zweetdoek van Veronica of de Lentulusbrief? Of moeten we aannemen wat kerkvaders en hoge geestelijken in de eerste eeuwen over zijn gestalte en uiterlijk hebben gezegd? Wat zegt de wetenschapper hierover? Hoe en waarom veranderde in West-Europa zijn houding aan het kruis zich vanaf ca. 900? Genoeg vragen die om opheldering vragen.

In een diaprojectie laat André Stek zien hoe verschillend Jezus door literatoren en

kunstenaars is afgebeeld en beschreven en welke opvattingen eraan ten grondslag lagen.

**Doelgroep:** geïnteresseerden en kunstliefhebbers

**Leiding en opgave:** André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

**Data en tijd:** woensdag 25 september of donderdag 26 september; 14.00 uur

**Plaats:** Bosbeskapel, straatzaal

### Kijken naar Kunst – plus

*Beelden van Jezus*

Sinds het begin van het christendom hebben mensen zich een voorstelling gemaakt van wie Jezus was. In de vroege theologie was Jezus vooral Zoon van God, God en mens in één, verlosser en verzoener. In de vroege reformatie was Jezus vooral een navolgenswaardig voorbeeld en vanaf de negentiende eeuw kwam de belangstelling op voor de mens Jezus of de historische Jezus.

Misschien zegt onze voorstelling van Jezus uiteindelijk wel meer over onszelf dan over wie Jezus was of is. Ds. Dondorp vertelt hoe de kerk door de jaren heen over Jezus geschreven, gezongen en gebeden heeft.

**Informatie en opgave:** ds. Sara Dondorp, 070-2202004, predikant@bosbeskapel.nl

**Datum en tijd:** donderdag 3 oktober; 14.00 uur

**Plaats:** Bosbeskapel, straatzaal

### Kijken naar Kunst

*Het Laatste Oordeel*

Vrouw Justitia waakt over gerechtigheid en recht. Waar komt deze figuur vandaan, waaraan is zij ontleend en waarom wordt zij afgebeeld zoals we vaak zien? In vroeger eeuwen, maar ook nu nog, werden wat men in de kunst noemt gerechtigheidsstaferelen gemaakt. Ze hingen vaak in stadhuizen en



rechtszalen. Dit om rechters, advocaten, eisers en gedaagden erop te wijzen naar eer en geweten het rechtsproces te voeren. Hoe proces en oordeel door kunstenaars werden afgebeeld wordt door André Stek via een diaprojectie verteld. Aan bod komen onder andere het Salomonsoordeel, het oordeel van Paris, het oordeel over Socrates, het Cambysesoordeel, het oordeel van keizer Otto III, Suzanna en de Ouderlingen. Natuurlijk komt ook het grote Laatste Oordeel aan bod. We zien werken van anonieme schilders en verder van onder anderen Rogier van der Weyden, Memling, Dirk Bouts, Gerard David, Honthorst.

**Leiding en opgave:** André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

**Data en tijd:** woensdag 6 en 13 november of donderdag 7 en 14 november (dus twee keer twee bijeenkomsten!); 14.00 uur

**Plaats:** Bosbeskapel, straatzaal

### Kijken naar Kunst

*Heiligen*

Wie is wanneer heilig? Hoe kijken rooms-katholieken en protestanten ernaar? Hoe zien de meest bekende heiligen eruit en wat is hun verhaal; soms historisch, vaak legendarisch. Ze zijn gezien als beschermheiligen;





van wat en waarom? Wat zijn de ijsheiligen? Hoe zijn die heiligen in de kunst afgebeeld? Hoe gingen kunstenaars om met de meest bekende heiligen om ze af te beelden?

Daarbij komen niet alleen de meest bekende heiligen aan bod, maar ook apostelen, kerkvaders en anderen. Een bijzondere en belangrijke bron voor kunstenaars waren vele zo genoemde hagiografieën, maar van groot belang en inspiratiebron voor kunstenaars waren de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine uit de dertiende eeuw. Dit was tot vele eeuwen erna leidend handboek voor kunstenaars om heiligen af te beelden. In twee bijeenkomsten laat André Stek via een diapresentatie zien hoe de kunst met heiligen en hun verhaal omging.

**Doelgroep:** geïnteresseerden, kunstliefhebbers

**Leiding en opgave:** André Stek, 06-51732716, compostela1@live.nl

**Data en tijd:** woensdag 15 en 22 januari of donderdag 16 en 23 januari; 14.00 uur

**Plaats:** Bosbeskapel, straatzaal

## Thema-avonden Abdijkerk

Dit seizoen wordt u uitgenodigd vier thema-avonden bij te wonen. Hierin zullen facetten van kunst, de Bijbel en kerkgeschiedenis samenkomen. U kunt zich voor een of meerdere avonden opgeven.

**Opgave:** Petra Oudshoorn, 06-12085686, pboudshoorn@xs4all.nl

**Plaats:** Abdijkerk



### Thema-avond 1: Martin Luther en zijn muziek

Op 31 oktober is het Hervormingsdag en dat is een goede gelegenheid aandacht te besteden aan Martin Luther. Luther was ook zeer muzikaal; hij speelde luit, hij zong en schreef melodieën en liedteksten. Er wordt over Luther verteld en we gaan luisteren naar diverse composities.

**Leiding:** ds. Martin van Wijngaarden en Petra Oudshoorn

**Datum en tijd:** donderdag 31 oktober; 19.30 uur

### Thema-avond 2: Driekoningen



Driekoningen is een feest dat van oorsprong in de vierde eeuw in het oosters christendom is ontstaan. In veel landen wordt dit feest op 6 januari nog gevierd. We eten samen en

luisteren naar muziek en verhalen. Opgeven graag voor 16 december.

**Leiding:** ds. Martin van Wijngaarden en Petra Oudshoorn

**Datum en tijd:** maandag 6 januari; 18.30 uur

### Thema-avond 3: 'Passiemuziek' uit de tijd vóór J.S. Bach

Er is door de eeuwen heen veel aandacht geweest voor passiemuziek. Het is muziek die is gebaseerd op het lijden van Christus. In de vroege eeuwen werd die muziek eenstemmig gezongen. We luisteren naar diverse composities uit verschillende landen en tijden.

**Leiding:** Petra Oudshoorn

**Datum en tijd:** maandag 7 april; 19.30 uur

### Thema-avond 4: De kunst van keramiek

Oorspronkelijk is keramiek een verzamelnaam voor alle voorwerpen die van klei zijn gemaakt. Klei is bijna oneindig te recyclen, maar eenmaal gebakken is het voor altijd. Om die reden dateren de oudste voorwerpen en figuren die gevonden zijn al vanuit de prehistorie. Sindsdien heeft keramiek een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is



een ambacht, want er worden gebruiksvoorwerpen van gemaakt, maar ook kunstenaars maken keramiek. Hierover wordt verteld en ook zien we diverse kunstwerken.

**Leiding:** Erna van Wijngaarden-Raben

**Datum en tijd:** maandag 2 juni; 19.30 uur

## Kennismaken met iconen

Deze middag is bedoeld voor iedereen die graag iets meer wil weten over iconen. Er wordt verteld over hoe iconen zijn ontstaan, hoe iconen worden gemaakt, en er is een kleine expositie.

Aanmelden kan tot 7 oktober. Minimaal aantal deelnemers: vijf. Er zijn geen kosten aan verbonden.

**Leiding en opgave:**

Sarie Talsma, 070-3970459 (na 19.00 uur), sarietalsma@hotmail.com

**Datum en tijd:** woensdag 9 oktober; 14.30-ca.15.45 uur

**Plaats:** Abdijkerk



## Kunst in de Abdijkerk: aankondiging expositie

Voorjaar 2025 willen we een kunstexpositie organiseren. U herinnert zich vast nog de vorige keer. Voor deze expositie gaat het om kunst, vervaardigd door gemeenteleden van de Abdijkerk. Onderwerp van de expositie is het jaarthema: 'Leven in Gods licht'. Veel gemeenteleden kunnen tekenen, schilderen, quilten, boetseren of op een andere manier kunst maken. Deze aankondiging brengen we al vroeg onder de aandacht: u heeft dan



voldoende gelegenheid om uw gedachten hierover te laten gaan en (wellicht) iets te maken. Na de Startzondag ontvangt u van ons (Sarie Talsma, Petra Oudshoorn) meer achtergrondinformatie.

Uw kunstwerk mag niet groter zijn dan 50 x 60 cm; dit geldt dan voor de werken die we ophangen in de kloostergang.

## Excursie naar een 'Licht-fabriek'

In de Amsterdamse Westergasfabriek wordt op bijzondere wijze kunst gedeeld onder de naam Fabrique des Lumières. Een bezoek is een ervaring waarbij je met licht en films letterlijk en figuurlijk ondergedompeld wordt in kunst. Zo deze vorm al niet passend is bij ons jaarthema met licht, dan zeker wel de expositie 'Infinite Horizons'. Als je die lichtwereld betreedt gebeurt er iets: 'Vanuit een aardse realiteit beland je opeens in een abstracte wereld met een landschap zonder einde. [...] We gaan door een poort en plotseling staan we oog in oog met wat écht is in een ongewone vorm. Overpeinzing. Verwondering. Verheerlijking. Desoriëntatie. Oneindige horizonnen zijn er voor wie



eindeloze verbeeldingskracht heeft.' We reizen samen met openbaar vervoer vanaf Den Haag Centraal naar Amsterdam Centraal en van daar met een stadsbus. De reis kost (zonder kortingen) € 16,00 en de (groeps)toegangskaat € 15,00 p.p. Na afloop praten we na, bij een kop koffie of zo. Een datum volgt later. Minimaal twaalf deelnemers.

**Informatie:** Petra Oudshoorn, 06-12085686, pboudshoorn@xs4all.nl en ds. Martin van Wijngaarden, 06-10017055, ml.van.wijngaarden@planet.nl

**Datum:** wordt in september bekendgemaakt  
**Tijd:** spreken we nader af aan de hand van beschikbaarheid van kaartjes

**Plaats:** Westergasfabriek, Pazzanistraat 37, 1014 DB Amsterdam, 020-2479500

## Films die je raken

Onze filmgroep (Jenneke Reitsma, Rieta Hartman, Hanneke Hiemstra, Richard Kooy en Peter Soerel) heeft weer een zevental afwisselende en boeiende films geprogrammeerd. Op maandagavonden bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Bosbeskapel. U wordt ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en kunt u voor eigen rekening een drankje bestellen. U kunt dan ook over de vertoonde film napraten.

**Leiding en opgave:** Jenneke Reitsma, 070-3258563, jenneke.reitsma@kpnmail.nl

**Tijd:** 19.30 uur (start filmvoorstelling)

**Plaats:** Bosbeskapel

**16 september:** *Le Fils de l'Autre* (2012, 105 min.)

Net wanneer Joseph aan zijn dienstplicht bij het Israëliëse leger wil beginnen, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is: bij zijn geboorte werd hij verwisseld met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.

**21 oktober:** *The Way* (2010, 123 min.)

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom besluit zelf de route uit te lopen.

**18 november:** *The Old Oak* (2023, 113 min.)

The Old Oak is de laatste kroeg en verzamelaarsplaats binnen de ooit bloeiende mijnbouwgemeenschap. De laatste drie decennia waren niet mals voor de inwoners. Ook voor de cafébaas TJ Ballantyne zijn het moeilijke tijden. De situatie wordt nog zwaarder wanneer Syrische vluchtelingen onaangekondigd naar het dorp worden overgeplaatst.

**20 januari:** *Dark Waters* (2019, 122 min.)

Het waargebeurde verhaal over de blootlegging van een gruwelijk milieugeheim. Een advocaat, Robert Bilott genaamd, ontdekt een verband tussen een aantal mysterieuze sterfgevallen en chemiebedrijf DuPont, een van de grootste bedrijven ter wereld. Om de waarheid te achterhalen zet hij zowel zijn toekomst als zijn familie en zijn leven op het spel.

**17 februari:** *EO* (2022, 88 min.)

EO is een ezel in wiens ogen melancholie spreekt. Het verhaal begint wanneer EO deel uitmaakt van een circus. Sindsdien verandert de ezel regelmatig van eigenaar. Personen met een goed hart, maar ook kwaadwillende mensen kruisen zijn pad. EO kent zowel vreugde als pijn en blijft hierbij de onschuld zelve.

**17 maart:** *Le Bleu du Caftan* (2022, 122 min.)

Halim heeft samen met zijn vrouw Mina een traditionele kaftanwinkel in de medina van Salé, Marokko. Hun hele huwelijk lang leven ze met een geheim: Halims homoseksualiteit die hij heeft leren onderdrukken. Maar Mina's ziekte en de komst van een leerling in de zaak verstoren dit fragiele evenwicht. Verenigd in hun liefde helpen ze elkaar om hun angsten onder ogen te zien.

**28 april:** *The Great Escaper* (2023, 96 min.)

In de zomer van 2014 haalde Bernard Jordan de krantenkoppen. Hij had een 'grote ontsnapping' uit zijn verzorgings-tehuis in scène gezet om zich bij mede-oorlogsveteranen te voegen op een strand in Normandië. Dit ter herdenking van hun gevallen kameraden tijdens de zeventigste verjaardag van de landing op D-Day.

## Film in de Abdij

Elke derde woensdag van de maand wordt er een film vertoond in de Abdijkerk. We proberen films te vertonen met inhoud of soms met een lach en een traan. Er zijn altijd wel bijzondere aspecten van een film te benoemen. Na afloop kan er over de film nagepraat worden.

De ontvangst is altijd met koffie of thee. De toegang is gratis; een gift ter bestrijding van de onkosten is welkom. Aankondigingen in de nieuwsbrief van de Abdijkerk en Samenklank.

**Leiding en informatie:** Fred Hoenderdos, 06-28812848 of Gesina Versteeg

**Data en tijd:** woensdag 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 9 april (tweede woensdag), 21 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus; 14.00 uur

**Plaats:** Abdijkerk, gemeentesaal

## Orgelconcerten bij kaarslicht

Op drie zaterdagmiddagen in november organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk drie 'Orgelconcerten bij kaarslicht'. Daarvoor zullen dit jaar drie toporganisten uit Nederland plaatsnemen achter de klavieren van het prachtige Reichner-Bätz-Steendamorgel van de Abdijkerk: Adriaan Hoek (**9 november**); Gijs van Schoonhoven (**16 november**): cineconcert met vertoning van de stomme film 'De klokkenluider van de Notre-Dame' met improvisaties; Evan Bogerd (**23 november**). De verrichtingen van de organisten zijn op een groot tv-scherm te volgen. De uit te voeren werken zijn te vinden op [www.abdijkerk.info](http://www.abdijkerk.info).

**Informatie:** Vincent Hildebrandt, [ams@abdijkerk.nl](mailto:ams@abdijkerk.nl).

**Tijd:** 15.30 uur

**Plaats:** Abdijkerk



## Matinee op de zondagmiddag

Iedere derde zondag van de maanden januari t/m juni organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk een gratis toegankelijk concert in de Abdijkerk. Daarvoor nodigen we een breed pallet aan musici uit met een gevarieerd programma voor een breed publiek. Meer informatie hierover is te vinden op [www.abdijkerk.info](http://www.abdijkerk.info).

**Informatie:** Vincent Hildebrandt, [ams@abdijkerk.nl](mailto:ams@abdijkerk.nl)

**Data en tijd:** zondag 19 januari, 16 februari, 16 maart, 27 april (vierde zondag!), 18 mei, 15 juni; 15.30 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Zomerse orgelbespelingen

Iedere zondag van de maanden juli en augustus organiseert de Werkgroep Open Abdijkerk een gratis toegankelijk orgelconcert in de Abdijkerk. Hiervoor nodigen we organisten uit die een gevarieerd programma brengen dat een breed publiek aanspreekt. Meer informatie vindt u op [www.abdijkerk.info](http://www.abdijkerk.info).

**Informatie:** Vincent Hildebrandt, [ams@abdijkerk.nl](mailto:ams@abdijkerk.nl)

**Data en tijd:** zondag 6, 13, 20 en 27 juli, zondag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus; 15.30 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Zangmiddag in Bosbes en Shalom

In de Bosbeskapel is vorig jaar in mei een Liedboekmarathon gehouden. Dat was een inspirerend initiatief dat we graag willen vervolgen. In het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025 plannen we een zangmiddag van één tot anderhalf uur voor zowel cantorij- als gemeenteleden in de Bosbeskapel en/of de Shalomkerk. De ontvangende kerk zorgt voor de liedkeuze rond een bepaald thema en voor de organisatie van de middag. Houdt u van zingen? Kom gerust kijken en meedoen. Ook vanuit andere kerken bent u van harte welkom. De plannen zijn er, verdere uitwerking volgt nog.

**Leiding:** Ineke Pieters en Christi van der Hauw

**Informatie:** Harriet Kolber, [flowerharriet@gmail.com](mailto:flowerharriet@gmail.com)

**Data:** nader bericht in de Zondagsbrief

**Plaats:** Bosbeskapel en Shalomkerk

## Expositie 'Leven in Gods licht'

In de Bosbeskapel een expositie met werken van textielkunstenaar Hannelieke van de Beek, die inspiratie vindt in Bijbelverhalen: intuïtieve en experimentele kunstwerken, gemaakt van uiteenlopende materialen. Levenservaringen zoals gebrokenheid, verdriet, troost, heling, uitzicht en hoop zijn voelbaar en doorleefd. Door zonder plan en eindresultaat in het hoofd het ontwerp-proces aan te gaan ontstaan verrassende en onverwachte, symbolische kunstwerken. Betekenis van het werk valt haar vaak achteraf toe. In het gesprek met haar publiek wordt soms een extra, diepere laag ontdekt. Door het vele intensieve stikwerk op de naaimachine, het werken met reliëf en met de hand borduren ontstaan werken die door velen gevoeld (willen) worden. Onlangs kreeg zij daardoor een opdracht van het blindeninstituut Bartiméus. Zij exposeert haar kunstwerken van **14 september t/m 27 oktober**. Rondom de expositie zullen activiteiten georganiseerd worden.

**Leiding:** Sandra den Hollander, 06-41836659, [a.j.den.hollander@outlook.com](mailto:a.j.den.hollander@outlook.com)

**Datum en tijd:** zaterdag 14 september: opening met Hannelieke van de Beek; 15.00 uur

**Plaats:** Bosbeskapel

## Zangmiddag 'Leven in Gods Licht'

We hebben het plan opgevat om op de langste dag van het jaar (21 juni) een zangmiddag te houden. De aandacht zal liggen op liederen rond het jaarthema. We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen. Houd te zijner tijd de Zondagsbrief in de gaten voor nadere bijzonderheden over de aanvangstijd.

**Leiding:** ds. Nel van Dorp en Christi van der Hauw

**Informatie:** liturgiecommissie Shalomkerk, Harriet Kolber, [flowerharriet@gmail.com](mailto:flowerharriet@gmail.com)

**Datum en tijd:** zaterdag 21 juni; in de middag

**Plaats:** Shalomkerk



# Ontmoeting en gesprek

## Lezen en Eten

We lezen Bijbelteksten en waar de mond vol van is..., dáár spreken we dan over bij een meegebrachte lunch. Dit is een kring waar het goed is om 'met volle mond te praten'. We volgen (in principe) het oecumenisch leesrooster en bespreken Bijbelteksten van de zondag die volgt. Wie schuift aan? Het is ongeveer één keer per maand; de eerstvolgende drie keren staan hieronder vermeld.

**Informatie:** ds. Martin van Wijngaarden, 06-10017055, ml.van.wijngaarden@planet.nl

**Data en tijd:** dinsdag 17 september, 1 oktober, 19 november; 12.00-13.00 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Koffiekring in Kijkduin

Eens in de drie maanden komen gemeenteleden in Kijkduin bij elkaar. Ze drinken samen koffie of thee op een leuke locatie in de omgeving of bij iemand thuis. De kring is ontstaan naar aanleiding van het project 'De kerk komt naar je toe' en loopt al enkele jaren heel goed.

Nieuwe deelnemers of deelneemsters zijn van harte welkom! Els en Janneke geven graag informatie.



**Informatie:** Els de Graaf, koffiekringkijkduin@abdijkerk.nl of Janneke van Peer, 070-3259510

**Data:** worden later bepaald

## Lunchbijeenkomst voor ouderen

We starten de lunch met een tekst over zingeving. Hierna steken we een kaarsje aan voor iemand aan wie we denken of een gebeurtenis die ons raakt. Daarna hebben we een lunch, bereid door enkele vrijwilligers; vaak een warm gerecht, zoals soep vooraf en dan broodjes met diverse soorten beleg. Geserveerd met koffie, thee en melk. Aan het eind is er nog een toetje. Met elkaar in gesprek gaan en samen eten is gezelliger dan alleen thuis.

**Leiding en opgave:** Christiaan Scheen, 06-27596564, christiaanscheen55@ziggo.nl of Thea Wignand, 070-3972495, p.wignand@wxs.nl

**Data en tijd:** vierde donderdag van de maand; 12.30-ca.14.00 uur

**Plaats:** Abdijkerk



## Maandelijks Maaltijd Met Motto! (MMMM!)

Voor ontmoeting en gesprek schuiven we zo eens per maand aan. Het motto kan divers zijn:

- een speciale culinaire keuken (Grieks, Italiaans, sober in de veertigdagentijd, Joods, enz.) of een keer iets heel specifiek: barbecue, asperges, snert enz.;
- met een onderwerp om over door te spreken: muziek, kunst, de presentatie van iemands hobby/interesse.

We denken aan een tweetal gangen voor een (per keer af te spreken) richtbedrag.

**Informatie:** Irene Berk-de Vries, 06-53885174

**Data:** zie Samenklank en de Zondagsbrief; 18.00-19.30 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Kerst-theemiddag

Niemand hoeft met Kerst alleen te zijn.

In de Abdijkerk is er op Tweede Kerstdag inloop met thee (of koffie). Er is geen strikt programma. Het gaat om ontmoeten, een gesprek en gezelligheid met Kerst.

En tussendoor kan een gedicht klinken of een spelletje gespeeld worden. Leuk om te weten: om 15.00 uur snijden we kerstkransen aan.

Van tevoren opgeven is niet noodzakelijk, maar is met het oog op de inkopen wel handig.

**Opgave:** via een van de diakenen of de pastorie, 06-10291861 of 06-10017055

**Datum en tijd:** Tweede Kerstdag (26 december); 14.30-16.00 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Stap-in

Ontmoeting en gezelligheid, fijne gesprekken, dat is de basis van de Stap-in. Koffie en thee met iets lekkers is gratis, voor drankjes

rekenen wij een klein prijsje; bij de drankjes worden gratis hapjes geserveerd.

U bent te allen tijde welkom en hoeft u niet van tevoren op te geven.

**Informatie, leiding en opgave:**

Stap-in-comité

**Contactpersoon:** Ineke Ras-van den Berg, 06-21897750

**Data en tijd:** de laatste vrijdag van de maand, behalve in december; inloop vanaf 19.30 uur

**Plaats:** Shalomkerk

## Vrouwenvereniging 'Op Dreef'

Achtmaal per jaar komen we op de eerste vrijdagmiddag van een maand bij elkaar, meestal in de Shalomkerk. Voorzitter sinds jaar en dag is Henny de Raad; Yvonne Casteleijn is secretaresse. Bij toerbeurt verzorgen twee dames een christelijk onderwerp waarover gediscussieerd kan worden. Na de pauze wordt meestal iets luchtigers gedaan of besproken. Regelmatig nodigen we sprekers uit. Tijdens de zomervakantie ontmoeten we elkaar elders: bij iemand thuis of in een restaurant. De sfeer is altijd erg prettig en vertrouwelijk. De vereniging bestaat al bijna zestig jaar. Nieuwe leden zijn welkom.

**Opgave:** Yvonne Casteleijn, 06-38057916

**Data en tijd:** eerste vrijdag van een maand; 14.00-ca. 16.00 uur

**Plaats:** Shalomkerk

## Op reis door de Schilderswijk

De multiculturele Schilderswijk kent diverse gebedshuizen en mooie plekjes, zoals het hofje Van Ostade waar ik woon. Een hofje gebouwd voor de joodse bewoners van Den Haag. Ik nodig u uit om mee te gaan op een van de wandelingen door deze boeiende wijk, onder leiding van een gids. Aansluitend is er koffie en thee in mijn torenhuis (Jacob Catsstraat 65/22) uit 1880. Die wandelingen zijn in het **najaar van 2024** en het **voorjaar van 2025**. In de Zondagsbrieven maken we dan de juiste data bekend, en ook hoe u zich kunt opgeven.

**Leiding:** ds. Nel van Dorp

# Jeugd en jongeren



## Kliederkerk

Bij Kliederkerk ontdekken jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. Pioniersplek Licht-Delen organiseert deze verrassende vorm van samen kerk-zijn in het bijzonder voor mensen die weinig of niets (meer) hebben met de traditionele kerk, maar iedereen is welkom. Bijbelverhalen ontdekken aan de hand van allerlei activiteiten, samen vieren en gezamenlijke maaltijden zijn steeds terugkerend.

**Leiding en opgave:** Jantine Wignand, 06-25326950, info@lichtdelen.nl

**Data en tijd:** zondag 29 september, 10 november, 2 februari, 13 april, 22 juni; 15.30-18.00 uur

**Plaats:** Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7



## The Sun teens

The Sun teens is voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Tijdens de bijeenkomsten van The Sun teens (steeds op de derde zaterdag van een maand) ontdekken we wat het betekent om christen te zijn en hoe de verhalen uit de Bijbel ook nog relevant zijn voor ons vandaag de dag. Dat doen we op eigentijdse manieren, zoals door uitdagingen en spelen. Verder leren we ook over andere religies en culturen en brengen we wat we leren in de praktijk.

**Leiding en opgave:** Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

**Data en tijd:** zaterdag 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 17 mei, 21 juni; 19.30-21.00 uur

In april op zondagochtend de 20e, bij de activiteit 'Op de grens van donker naar licht:

paaslicht' in samenwerking met de Abdijkerk.

**Plaats:** Abdijkerk

## The Sun fun

Vijf keer per jaar doen we met alle leden van jeugdgroep The Sun iets leuks. Denk bijvoorbeeld aan een sport-en-spelavond op het strand of samen bowlen. Gezelligheid en elkaar beter leren kennen staan hierbij centraal. Iedereen die mee wil doen (12-18 jaar) is welkom!

**Leiding en opgave:** Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

**Data en tijd:** zaterdag 7 september (seizoensopening), 30 november, 29 maart, 31 mei, 12/13 juli (seizoensafsluiting); eerste vier keer: 19.30-21.00 uur, laatste keer: nacht slapen in de kerk

**Plaats:** Abdijkerk

## The Sun walk-in

Onder de naam The Sun walk-in organiseren we speciale inloopavonden voor jongeren (12-18 jaar). Het zijn gezellige avonden om met elkaar te zijn, bij te kletsen en nieuwe vriendschappen aan te gaan. Met snacks, muziek, spelletjes en films.

**Leiding en opgave:** Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

**Data en tijd:** zaterdag 5 oktober, 2 november, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 3 mei; 19.30-21.00 uur

**Plaats:** Abdijkerk

## Eten met jong en oud

Wat is er nou gezelliger dan eten met jong en oud? We organiseren twee maaltijden in samenwerking met The Sun waarbij iedereen van harte welkom is om aan te sluiten: een paasbrunch op paaszondag en een zomerontbijt als start van de zomer(vakantie). Tegen een vrijwillige bijdrage staat er een geheel verzorgde maaltijd voor u klaar. Wees welkom!

**Leiding en opgave:** Janny Brauns en Jantine Wignand, 06-29474116, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

**Data en tijd:** zondag 20 april (paasbrunch: ca. 11.30 uur) en 13 juli (zomerontbijt: 8.45 uur)

**Plaats:** Abdijkerk

## Kindervieringen

Voor kinderen zijn er rond Kerst en Pasen speciale kindervieringen. Een groep kinderen uit de buurt bereidt een toneelstuk voor en voert dat tijdens de viering op. Verder zijn er liederen, verhalen en gebeden. Jong en iets minder jong zijn welkom om mee te vieren.

**Leiding en opgave:** taakgroep Jeugd en Jongeren, jeugd@denhaag-zuidwest.nl

**Data:** dinsdag 24 december (Kinderkerst), zaterdag 19 april (Kinderpasen)

**Plaats:** Abdijkerk



## Gespreksgroep 20/30'ers

Samen met leeftijdsgenoten (20/30'ers) bespreken we tijdens gezellige avonden allerlei thema's op het gebied van geloof, moraal en maatschappij. We dagen elkaar uit, altijd met respect voor elkaars mening. Onder leiding van een van de predikanten komen we tot diepgaande gesprekken; we hebben ook veel plezier.

**Leiding en opgave:** Robin Vellinga, 06-11290960, jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl

**Data:** in overleg met de deelnemers; ongeveer eens in de zes weken, op een doorde-weekse avond

**Plaats:** een van de kerken of bij iemand thuis

## Vaste activiteiten

Geen kader Vaste activiteiten in deze Activiteitenkrant.

U vindt die vaste activiteiten natuurlijk weer wel in de Zondagsbrieven en in Samenklank.

**Uitgave:** Taakgroep Vorming en Bezinning